

WESTERKERK

AMSTERDAM



Tref.

MAANDBLAD
NR 519
FEBRUARI 2024



Redactie: Cristina M. Pumplun, Rein Niesing, Elka Bak
Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam - Tel: 020 - 624 77 66
info@westerkerk.nl - www.westerkerk.nl

AGENDA

*De diensten worden via de livestream uitgezonden
en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl
en het YouTube kanaal van de Westerkerk*

Zondag	28 januari	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld, Cantatedienst Organist Evan Bogerd J.S. Bach, Alles nur nach Gottes Willen, BWV 72 Westerkerkkoor, solisten en Ensemble 't Kabinet o.l.v. JanJoost van Elburg
Zondag	4 februari	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld, Heilig Avondmaal Organist Evan Bogerd
Zondag	11 februari	10.30 uur	Ds. J.-G. Heetderks Organist Evan Bogerd
Zondag	18 februari	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld Organist Evan Bogerd Marian Jaspers Fayer, fluit
Zondag	25 februari	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld Organist Evan Bogerd
Zondag	25 februari	17.00 uur	Dr. C.M. Pumplun, Cantatedienst Organist Evan Bogerd G.H. Stölzel: Ich danke dir Herr dass du zornig bist gewesen Westerkerkkoor, solisten en Ensemble 't Kabinet o.l.v. JanJoost van Elburg
Zondag	3 maart	10.30 uur	Ds. R. van der Weg Organist Evan Bogerd Anne-Marieke Evers, mezzosopraan

VAN DE PREDIKANT

Van de predikant

De Trefredactie vroeg of ik mijn toespraakje op de nieuwjaarsreceptie na de dienst van zondag 14 januari hier zou kunnen plaatsen. Nu had ik enkel een paar aantekeningen op een briefje staan. Maar vooruit, een 'reconstructie' met terugwerkende kracht moet lukken.

Ik ben nu ruim vier jaar predikant van de Wester. Wat mij direct opviel, en wat nadien alleen maar bevestigd werd, is de indrukwekkende liefde en dankbaarheid van velen voor alles waar de Wester voor staat. En dat vertaalt zich in een grote groep mensen die alle mogelijke taken op zich neemt en die de Wester maakt tot wat het is: een open kerk voor de stad waar een ieder van harte welkom is. Zo veel dank daarvoor!

Ondanks die indrukwekkende inzet van zo veel mensen zijn er toenemende en grote zorgen over de financiële situatie van onze gemeente. Ik heb dat in de kerstdiensten ook zo benoemd (met het oog ook op al die mensen die het als vanzelfsprekend aannemen dat de kerk er simpelweg gewoon is en altijd zal zijn). Die vanzelfsprekendheid is landsbreed (eigenlijk Europabreed) rap aan het verdampen en ook de kerken in onze stad delen voluit in die krimpbeving die door de coronatijd nog een extra zwieper heeft gekregen. Ik heb de indruk dat we als Westerkerkgemeente tegen deze trend in behoorlijk 'op peil' zijn gebleven. Maar misschien is de wens de vader van deze gedachte....

Er zijn twee knoppen waar we qua financiën aan kunnen draaien:

1. die van de inkomsten. Verhuurcoördinator Samuël Strijbis is in nauwe samenwerking met de andere stafleden heel goed bezig: de verhuurinkomsten vertonen een stijgende lijn. En dan is er natuurlijk het 'levende geld': dat wat wij met elkaar jaarlijks opbrengen. Actie Kerkbalans is gaande: het is goed als iedereen nog eens goed bij zichzelf te rade gaat of de eigen bijdrage klopt bij de eigen draagkracht en dat wat de kerk nodig heeft. Het zou geweldig fijn zijn als ook hier een stijgende lijn zichtbaar zou worden.

2. die van de uitgaven. We zitten inmiddels in een koelere (lees koudere) kerk dan voorheen. Inderdaad, we bezuinigen op de stookkosten. En zo proberen we op eigenlijk alle terreinen te kijken waarop we kunnen bezuinigen. Maar de grootste kostenpost zijn de lonen, zoals in iedere organisatie. Tussen de komende 1 en 2,5 jaar zal de huidige staf vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd er heel anders uit gaan zien. De kerkenraad besteedt een belangrijk deel van het kerkenraadsweekeinde (2 en 3 februari) aan de vraag hoe de gewenste voortzetting van ons kerkenwerk in de Wester in een nieuw jasje zal worden gestoken.

In de dienst van 31 december heb ik betoogd dat alle trucs, methodieken, listen, beleidsplannen en wat niet al van de laatste decennia om de kerk te willen 'redden' niet hebben gewerkt en dat ik daar ook niet meer in geloof (voor zover ik dat ooit gedaan heb). Waar ik wel voluit in geloof is in een geloofsgemeen-

schap die met een open, warmhartige, nieuwsgierige en verwachtingsvolle blik naar buiten, naar de mensen in onze stad is gericht en antwoordt, reageert en acteert op dat wat iedere dag op ons kerkelijke en persoonlijke bordje wordt gelegd.

De magnifieke avond op Hervormingsdag 31 oktober onder het motto 'Hervormu-leren met Halík' gaf de richting aan. Het christendom is in een nieuwe fase terecht gekomen: die van het opdiepen van de Geestrijke traditie, de vertaling in ieders spiritualiteit en het delen daarvan - met het oog op de vrede en het welzijn van wie en wat zo kwetsbaar is - met iedereen die ook die weg van het werkelijk samen-leven in verbondenheid voor zich ziet.

Met de oeroude wens van heil (van heling en heelheid dus) en zegen (dragende, kracht gevende, de weg wijzende taal ontvangen en delen met wie dat maar wil) sloten we dit stukje van de nieuwjaarsbijeenkomst af om in een puike sfeer vervolgens met elkaar in gesprek te zijn. Wat mij daarbij opviel was dat de gedeelde boodschap van bovengenoemde zorgen onmiddellijk bij menigeen leidde tot het wagenwijd openzetten van de luikjes van creativiteit, meedenken en benadrukken van de veerkracht van onze gemeente. En dat is mooi, hoopvol en inspirerend!

Omroepstortje...

Na de coronaperiode schaften we een knappe uitzendinstallatie aan met 4 vaste camera's (wel zoombaar en beweegbaar), bij gelegenheid aan te vullen met een 'loopcamera' die overal in de kerk te plaatsen is en middels een zender en ontvanger een extra en flexibel te kiezen beeld kan geven. Een hele club vrijwilligers 'beeld en geluid' zet zondag op zondag het beste beentje voor om de mensen thuis te zo goed mogelijk te betrekken bij onze vieringen. Het is een beetje natte-vinger-werk, maar we hebben inmiddels een redelijk vast bestand 'kijkers' van ergens tussen de 1000 en 1400 mensen, met uitschieters, zoals de kerstnachtsdienst van wel 4500 mensen.

Voor iedereen die om welke reden niet (meer) naar de kerk kan komen is dit zonder meer een fantastisch alternatief en de reacties uit die groep zijn eigenlijk altijd een en al dankbaarheid, want de beleving van verbondenheid en meedoen, al is het op afstand, is springlevend. Enige aarzeling heb ik bij de 'verdenking' dat voor een flinke groep kijkers geldt dat het een alternatief voor het werkelijk meedoen in de eigen of onze gemeente is geworden. Zijn onze uitzendingen een opstapje om mee te gaan doen of juist om letterlijk en figuurlijk uit beeld te raken? Van beide opties ken ik inmiddels enkele verhalen. En het zal dus wel in bredere zin allebei waar zijn.

Maar wat ik leuk vindt om hier te delen, is dat ik vrijwel altijd reacties krijg op de diensten, doorgaans per mail of app. En dat uit alle hoeken en gaten van ons land, maar ook uit b.v. Zuid-Afrika of Canada. De reacties zijn nogal eens zeer persoonlijk en ook waarderend waarin het orgelspel van Evan ook regelmatig genoemd wordt. Maar ook dat iemand wil vertellen wat haar/hem geraakt heeft.

En soms ook dat de dienst (met de preek in de hoofdrol) de nodige vragen heeft opgeroepen. En, natuurlijk, ook wel eens een reactie met de nodige kritische noten over het gebodene.

Ik probeer uiteraard altijd op deze binnenkomende berichten te reageren. Zeker ook als de afzender in een persoonlijke toonzetting deelt wat haar/hem heeft aangesproken. Ik ervaar dit alles als een nieuwe vorm van betekenisvol pastoraat dat min of meer ongepland en onvermoed de Wester is komen binnenwaaien. De Geest maakt kortom ook dankbaar gebruik van digitale technieken, zoveel staat vast.

Nieuwe ambtsdragers pastoraat en voorzitter en scriba

Met het aftreden van Harmke van de Fliert (zie elders haar terugblik) als pastoraal ouderling hebben we gezocht naar haar opvolger en die hebben we gevonden in tweevoud: Henriëtte Drost en Janet Dyk worden de nieuwe pastorale ouderlingen. We zijn Harmke zeer dankbaar voor al het werk dat zij gedaan heeft voor onze gemeente, ook al was dat door de coronajaren bij vlagen geen eenvoudige taak. En we verwelkomen in Janet en Henriëtte twee nieuwe gedreven kerkenraadsleden. Op moment van schrijven is nog niet bekend wanneer de bevestiging zal plaatsvinden, maar dat zal om verschillende redenen niet eerder dan in maart zijn.

En ja, met het al eerder aangekondigde aftreden van Annemarie Almekinders als voorzitter van de kerkenraad waren we naarstig op zoek naar haar opvolger. Een creatieve doorschuiflist bleek de oplossing: onze huidige scriba Margaretha Plum wordt onze nieuwe voorzitter en diaken Ernst Stoker wordt de nieuwe scriba. Hoe geweldig fijn dat deze flexibiliteit en bereidheid er is om onze kerkenraad goed te laten functioneren!

Voor de afzwaaiende voorzitter Annemarie natuurlijk ook heel fijn dat zij nu haar taak met een gerust hart kan overdragen. Het waren bij vlagen zeer intensieve tijden om onze Wester doorheen te loodsen en dat heeft zij op bewonderenswaardige manier gedaan!

Hoofdlijnen

De veertigdagentijd komt er weer aan. Van oudsher dé tijd om je te bezinnen op het geloof. En dus wordt iedereen die geïnteresseerd is in de grondthema's van het christelijk geloof, het fijn vindt om zich daarin te verdiepen en daar met anderen over te spreken van harte uitgenodigd om deze 7 avonden mee te doen.

We komen te spreken over (het ontstaan van) de Bijbel, de vraag naar God, de Geest en de verhouding van Jezus tot God, de kerk, wat 'geloven' eigenlijk betekent en zo meer. En dat alles in een persoonlijke sfeer waarin, zo leert de ervaring, ook heel veel geleerd wordt aan ieders inbreng.

Wil je er eerst meer van weten, neem vooral even contact met mij op.

Vanaf donderdag 8 februari tot 21 maart, 20.00 uur, Prinsenhuis.

Voor info en/of opgave: hkoetsveld@westerkerk.nl.

Bijbel&Gesprek

Deze open kring (niemand is 'lid', maar je kunt gewoon aanschuiven) komt weer bij elkaar op dinsdagavond 20 februari om 20.00 in het Prinsenhuis. We lezen en bespreken de teksten die de volgende zondag in de dienst aan de orde zijn. Voor info en/of opgave: hkoetsveld@westerkerk.nl.

Achter de Kansel

Op maandagavond 5 februari komt deze gesprekskring weer bijeen. We bespreken altijd een thema op het grensvlak van geloof en samenleving. Soms voortbordurend op de preek van de zondag daarvoor. Via een email vlak voorafgaand aan dat weekeinde horen de deelnemers wat het thema zal worden. Meedoen of behoefte aan aanvullende info? Even een mailtje naar achterdekansel@westerkerk.nl

Lichtliedje kinderkerk

Het is zo ontzettend leuk en inspirerend om zo nu en dan een liedtekstje te schrijven. Eerder deelden Evan en ik de gedachte dat het mooi zou zijn om wat meer kinderliedjes te hebben die gezongen kunnen worden voordat de kinderen naar hun kinderkerk gaan. In het kader van de goede voornemens schoot me deze gedachtewisseling te binnen. En dat leidde tot onderstaand liedtekstje. Evan komt binnenkort met een passende melodie en dan voegen we dat vrolijk toe aan ons Wester-repertoire.

Met al die mensen in de kerk,
de grote en de kleinen;
de Paaskaars staat zo warm voor ons
als licht van God te schijnen.

Ook wij nemen dat licht nu mee;
de kinderkerk gaat open.
God houdt van ons en iedereen,
dat mogen wij geloven!

Herman Koetsveld
predikant

IN GEDACHTENIS: WIJNAND ELIZA MARIE HONIG

In de eerste week van het nieuwe jaar, op 3 januari, overleed Wijnand Honig op 89-jarige leeftijd. Samen met zijn vrouw Henny, die ruim drie jaar geleden is overleden, woonde hij sinds enige tijd in onze wijk, in het gebouw De Macroon. Hij was trouw bezoeker van de Braambosgebeden en de diensten op zondag, de laatste tijd online.

Wijnand was Amsterdammer van geboorte en studeerde aan de VU theologie. Daarna werd hij predikant: eerst in het Friese Scharnegoutum, daarna in Wolfheze, waar hij het predikantschap combineerde met het werk als geestelijk verzorger in de psychiatrische kliniek aldaar. Wijnand hield van muziek. Hij speelde al zeer verdienstelijk cello, maar na zijn emeritaat is hij ook orgel gaan studeren. In het kader van een studieopdracht schreef hij in die tijd op een oude Ierse melodie een liedtekst. Dit lied is terecht gekomen bij de samenstellers van

het nieuwe liedboek. In ons laatste gesprek hadden we het over geloof en over vertrouwen en over het steeds tastend zoeken daarnaar in de loop van het leven. Het derde couplet van Wijnands lied "Wees Gij mijn toevlucht" spreekt daar ook van:

"Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij." (Lied 263)

Vanuit dat perspectief hebben we op 11 januari in de Wester afscheid genomen van Wijnand en hem begraven op Zorgvlied, waar ook Henny begraven is. We hebben hem toevertrouwd aan de Eeuwige en wij wensen al wie hem zo zeer missen Gods troost en nabijheid toe.

Cristina Pumplun
missionair vicaris

VAN DE KERKENRAAD

Van de voorzitter

Wisseling van de wacht

In deze TREF. mag ik me voor het laatst tot u richten als voorzitter van de kerkenraad. In de eerdere dubbeldikke TREF. liet ik al weten dat ik na het aflopen van mijn termijn het stokje wil overdragen aan een nieuwe voorzitter. Destijds, in november, was echter nog niet duidelijk aan wie. Inmiddels kan ik u laten weten dat er een oplossing is gekomen waar we als kerkenraad erg blij mee zijn.

Twee kerkenraadsleden zijn naar voren gestapt: onze huidige scriba Margaretha Pluim zal de functie van voorzitter op zich nemen. Onze diaken Ernst Stoker wordt dan in haar plaats scriba.

Zij nemen beiden een schat aan (werk)ervaring mee die goed van pas komt bij het leiden van onze kerkenraad. Bovendien kunnen beiden het goed met elkaar vinden, wat voor een voorzitter-scriba-duo - als het goed is toch 'de motor van de kerkenraad' - ook heel belangrijk is, zoals ik enkele jaren (en nog) zeer prettig met Rein Niesing heb samengewerkt en later met Margaretha. Binnen de kerkenraad is er een groot draagvlak voor beide personen in deze posities en ik heb werkelijk alle vertrouwen in de komende periode met Margaretha en Ernst in deze posities. Uiteraard zijn we druk bezig met een goede en zorgvuldige overdracht. We verwachten dat in februari het stokje (een echte hamer ontbreekt, helaas) definitief wordt overgedragen.

Dan is er nog meer goed nieuws: twee nieuwe ambtsdragers komen onze kerkenraad versterken. Henriette Drost en Janet Dyk gaan gezamenlijk aan de slag om het pastoraat verder invulling geven.

Beide dames zijn geen onbekenden: Henriette komt met vrouw en kind(eren) regelmatig in onze Wester en is al jaren betrokken. Janet Dyk is al jaren onderdeel van de 'harde kern' van vrijwilligers in en om de Westerkerk. Jaren geleden is ze ook al eens kerkenraadslid geweest. Heel goed om te merken dat telkens opnieuw weer mensen bereid worden gevonden om een taak als ambtsdrager op zich te nemen!

U begrijpt dat dit betekent dat we ook van een ambtsdrager afscheid gaan nemen, en wel van onze Harmke v/d Fliert. Harmke gaat ons, nu ook haar termijn is afgelopen, verlaten en dat is een heuse aderlating voor onze kerkenraad. Als pastoraal ouderling heeft zij veel ondernomen om nieuw ingekomenen te benaderen, jongeren, ingeschreven bij onze gemeente, te benaderen, en u kent haar natuurlijk als vaste gastvrouw van de TREF.-maaltijd.

Daarnaast heeft zij zich vanaf het begin intensief bezig gehouden met de contacten met de stedelijke kerk (PKA). Vanaf het eerste uur maakte ze deel uit van de opeenvolgende werkgroepen die zich hebben beziggehouden met de vraag: hoe kan de Westerkerk voluit kerk-in-de-stad zijn, voor iedereen die zoekende is, en hoe genereren we daarvoor ook voldoende inkomsten? In die hoedanigheid heeft zij enorm veel werk verzet met het oog op de toekomst van onze kerk. We zullen Harmke met haar scherpe analytische vermogen zeker gaan missen.

Het kerkenraadsweekend is aanstaande. Een prachtige gelegenheid voor zowel 'oude' als 'nieuwe' ambtsdragers om met elkaar in gesprek te gaan. Eerst en vooral is het kerkenraadsweekend een gelegenheid voor bezinning: wie zijn we, hoe ervaren we ons ambt, door wie of wat laten we ons leiden? Het is altijd heel heilzaam om die fundamentele vragen in het oog te houden. Daarnaast gaan we gezamenlijk nadenken over hoe we op de middellange en lange termijn verder willen gaan met onze kerk. Dit is eens te meer van belang, omdat we er financieel zorgelijk voor staan. In dat kader wil ik vanaf deze plek ook graag uw aandacht vestigen op de lopende actie Kerkbalans. De Wester heeft uw steun hard nodig! U leest verderop meer over actie Kerkbalans en hoe u kunt geven.

Tot slot: dank voor het vertrouwen dat velen van u in mij gesteld hebben. Dat heb ik als heel bijzonder ervaren. Het is een voorrecht om een tijd lang op deze manier bezig te zijn met het kerk-zijn. Wij als gemeente mogen ons gezegend weten met een prachtig Godshuis, met onze staf bestaande uit stuk voor stuk zeer hardwerkende en ervaren mensen, met telkens weer nieuwe bevlogen mensen die de handschoen oppakken en binnen de kerkenraad 'doen wat hen te doen staat', en met een betrokken gemeente met meer dan 130 vrijwilligersposities, die u allen met verve vervult. We hebben heel wat in huis, waar we dankbaar voor mogen zijn. Mijn wens en gebed is, dat onze Westerkerk, wellicht tegen de landelijke trend in, een bloeiend Godshuis is en blijft, voor een ieder die zingeving zoekt.

Annemarie Almekinders
voorzitter

GEEF VOOR EN OM DE WESTER VOOR NU EN STRAKS!

Dat we als Westerkerk van betekenis zijn in onze stad.

Dat we een plek zijn van bezieling en verbinding: dat vinden we belangrijk - voor nu én voor later.

Het kost wel heel veel geld. Het begrotingstekort van de Wester voor dit jaar is uitermate zorgwekkend.

En dus gaat het niet zonder de financiële steun van jou, van u!

Help mee! Zodat onze Wester een plaats kan zijn en blijven: waar op zondag het feest van Woord en muziek wordt gevierd, waar mensen elkaar ontmoeten bij de koffie na de dienst, waar de kerkdeur dagelijks openstaat en bezoekers van heinde en ver welkom zijn onder het hoge dak van onze Amsterdamse protestantse kathedraal. Zodat de Wester - kortom - een betekenisvolle plaats kan zijn voor mensen om op verhaal te komen.



Helpen kan nu door mee te doen met de actie Kerkbalans, de jaarlijkse actie om te geven voor de kerk. Het is echt enorm belangrijk: door te geven houdt u de Wester overeind!

Recent heeft u de brief van Kerkbalans per post ontvangen. "Samen voor de kerk van morgen" is het thema.

Wij verzoeken u vriendelijk om het toezeggingsformulier in te vullen en te retourneren met de bij de brief geleverde enveloppe. Want we staan gezien de financiële positie van de Westerkerkgemeente voor een aantal flinke uitdagingen. Wij hopen dan ook op een royale gift!

Geen brief gekregen of heeft u vragen? Neem contact op met het secretariaat van de Wester per mail (info@westerkerk.nl) of telefonisch: 020-6247766

Wil u uw bijdrage direct overmaken?

Dat kan op rekeningnummer NL90 RABO 03 73 74 14 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam, onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2024', uw adres en 'Westerkerk'

Het kan ook via www.protestantsamsterdam.nl/doneren/

Gert-Jan Mostert
kerkrentmeester
Herman Koetsveld
predikant
Cristina Pumplun
missionair vicaris

VAN HET PASTORAAT

Na 4 jaar pastoraal ouderling geweest te zijn, maak ik plaats voor twee nieuwe pastorale ouderlingen. Henriëtte Drost gaat dit oppakken, samen met Janet Dyk. Zij zullen zich in een volgende TREF aan u voorstellen.

Terugkijkend was het een bijzondere tijd. Een maand na mijn start als pastoraal ouderling, in januari 2020, kregen we in Nederland te maken met corona. Het was lastig om op twee meter afstand bij elkaar te komen en soms was dit helemaal niet mogelijk. Voor ons als Westerkerkgemeente heeft deze periode ook goede dingen gebracht. Denk daarbij aan de mogelijkheid om de kerkdienst via internet te volgen of daar terug te kijken.

Voor het pastorale gedeelte, wat met name om contact gaat, was het lastig. Hoe leg je contact in deze periode? Bijna alle gemeenteleden zijn in die tijd telefonisch benaderd met vragen als: 'hoe gaat het ermee, is er behoefte aan regelmatig telefonisch contact, is er praktische hulp nodig?' Met als resultaat dat men doorgaans de gesprekken op prijs stelt maar er geen hulp of verder contact nodig was.

We vergeten snel, maar die periode duurde tot en met mei 2022, dus een groot deel van mijn ambtstermijn. Gelukkig zijn de coronarestricties voorbij. Zowel Herman als ik merken dit ook aan de aanvragen voor een gesprek of een bezoek. Die komen nu weer langzaam op gang.

Naast het pastorale gedeelte nam ik deel aan de groep die zich bezighield met de financiële invulling van de beleidsnotitie 'De Westerkerk, kerk voor de stad', een driejarig vernieuwingsproject waar Westerkerk en PKA in november 2022 gezamenlijk voor hebben getekend. Komend kerkenraadsweekend worden de aanbevelingen die de groep opgesteld heeft besproken. Ongetwijfeld wordt hiervan in de TREF verslag gedaan.

Als gemeentelid blijf ik actief bij de Wester betrokken. Je kunt me treffen bij de Trefmaaltijd, als klokkenluider en als koffieschenker. Dus zeker **tot ziens** in onze Wester.

Harmke van de Fliert
pastoraal ouderling

VAN DE DIACONIE

Inzameling Voedselbank 28 januari

De Westerkerk neemt deel aan de Steunstichting Voedselbank Amsterdam-Centrum, samen met een aantal andere binnenstadskerken. Om de Voedselbank te kunnen steunen, wordt regelmatig gecollecteerd. Van de opbrengsten koopt de Steunstichting met name houdbare producten die als aanvulling kunnen dienen voor het pakket dat klanten krijgen. Dat wij deze bijdrage kunnen doen, is fantastisch en wordt door u mogelijk gemaakt.

Maar naast het doneren van geld, kunnen we ook iets anders doen. En dat is het doneren van houdbare producten zelf. Zoals eerder aangekondigd wil de diaconie (zoals ook al wel eens eerder geweest is) u vragen om op zondag 28 januari houdbare producten mee te nemen, die vervolgens aan de Voedselbank gedoneerd kunnen worden.

Het gaat om de volgende producten, waar de Voedselbank écht behoefte aan heeft: afwasmiddel, toiletpapier & shampoo. Denkt u bij toiletpapier aan normale verpakkingen van vier rollen. Natuurlijk mag u meer dan 1 fles afwasmiddel of shampoo meenemen. Hoe meer, hoe liever!

Neemt u alstublieft alleen deze producten mee. Aan bijv. snoep, chocolade en andere producten heeft de Voedselbank niets.

Met vriendelijke groet,

Jaap Kappert
diaken

Trefmaaltijd

Op woensdag 21 februari vindt de tweede Trefmaaltijd van 2024 plaats.

De maaltijden zijn altijd een feest van elkaar ontmoeten onder het genot van een lekkere maaltijd. En dat alles verzorgd door een Kookgroep die - naast met lekkere ingrediënten - ook met het hart kookt.

Aanvang: 18.00 uur. U bent van harte welkom!

Kosten €7,00 per persoon.

Het is mogelijk om u vanaf maandag 12 februari voor deze maaltijd in te schrijven via info@westerkerk.nl of te bellen naar het nummer van de Westerkerk (020-6247766).

Ik hoop u te zien op 21 februari. Mocht u nog niet eerder bij de Trefmaaltijd zijn geweest, ook dan bent u van harte welkom!

Jaap Kappert
diaken

Het Zeemanshuis

In december 2023 heb ik een bezoek gebracht aan het Zeemanshuis. Het was leuk om er eens rond te kijken omdat de Diaconie regelmatig hiervoor collecteert en ik een ex-zeevarende (stuurman) ben. Ik kreeg een rondleiding van Jurriaan Blom (zie foto).

Korte historie: Voor het welzijn van de zeevarenden is "Stichting Zeemanswelvaren Amsterdam" in 1951 opgericht, voortgekomen uit eerdere zeemanshuizen met verblijfsaccomodatatie teruggaand naar 1858!



Een kijkje in het Amsterdamse Zeemanshuis aan de Radarweg in Amsterdam: het Zeemanshuis is een non-profit stichting die als core business heeft het ontvangen en begeleiden van zeelieden. Zij werken met 4,5 fte. medewerkers en zijn 7 dagen in de week geopend. De medewerkers halen en brengen de zeelieden van de terminals gratis naar het Zeemanshuis. Voor corona brachten ongeveer 13.500 zeelieden per jaar hier een bezoek aan.

Tijdens de coronacrisis van 2020 en later was het voor zeelieden aan boord van een schip in de Amsterdamse haven niet mogelijk om afgelost te worden en naar huis en familie terug te keren. Zij verbleven lang aan boord van hun schip en mochten ook tijdens het verblijf in de haven niet van boord vanwege het besmettingsgevaar. Toen de regels versoepeld werden mochten de zeelieden mondjesmaat van boord. In het Zeemanshuis konden ze contact zoeken met het thuisfront en sociale contacten aangaan met collega's van andere schepen. Een praatje maken, tafeltennissen, darten, sjoelen, karaoke, tv-kijken, dammen, schaken, een spelletje kaarten of gebruik maken van gratis internet, het is allemaal mogelijk in het Zeemanshuis. De koffie, thee en chocomelk zijn gratis. Het zeemansleven werd weer een stukje draaglijker. Dit Zeemanshuis wordt in stand gehouden door donaties.

In 2023 is er in totaal 3x gecollecteerd voor het Zeemanshuis en dat heeft een opbrengst van €1.106,94 opgeleverd. De zeelieden van diverse nationaliteiten zijn maar wat blij met deze mogelijkheid om te kunnen ontspannen.

Klaas Winters
voorzitter diaconie Westerkerk

Jaardoel Collectes Diaconie 2024: Maaltijden voor daklozen

Ieder jaar kiest de Diaconie een collectiedoel dat maandelijks in een zondagse eredienst terugkeert. Zo steunen we als Westerkerk één doel met een substantiële bijdrage en bouwen met de betreffende organisatie een duurzame band op. In 2024 willen we maandelijks collecteren voor maaltijden in inloophuizen voor dak- en thuislozen. Graag vertellen we daar iets meer over.

De Regenboog Groep

Bijna 50 jaar geleden ontfermde dominee Wouters zich over verslaafde en dakloze jongeren in het Vondelpark. Er bestond voor hen nog geen geschikte hulp. Dominee Wouters zette zich in voor een menswaardig bestaan van deze mensen. Hij richtte Stichting De Regenboog op en noemde dit een interkerkelijke organisatie. Hiermee gaf hij aan dat De Regenboog zich niet aan één kerk verbond en openstond voor iedereen die een steentje wilde bijdragen. Het ging hem om het uitdragen van de waarden naastenliefde, barmhartigheid en omzien naar een ander. Of, zoals hij het zelf zei, om: "helpen wie geen helper heeft".

De Regenboog Groep groeide uit tot een organisatie die hulp biedt aan de kwetsbaarste mensen van Amsterdam: "Ieder mens verdient een waardig bestaan. Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. Wij geloven in een stad waarin plek is voor iedereen, op het droge in plaats van tussen wal en schip. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken. Mensen onder elkaar."

Door de inzet van vrijwilligers laat De Regenboog Groep de kracht zien van persoonlijke betrokkenheid bij de ander. Door de jaren heen werden veel projecten opgezet, steeds inspeland op actuele maatschappelijke behoeftes: van verslaafdenzorg tot vluchtelingenopvang, van maatjesprojecten tot maatschappelijk werk. De opvang van dak- en thuislozen bleef een basisproject.

Dakloosheid in Amsterdam

Hoeveel dak- en thuisloze mensen er in Amsterdam leven, weet niemand, al neemt hun aantal al jaren sterk toe. De Regenboog Groep schat in dat er 17.000 dak- en thuisloze mensen zijn in Amsterdam. De negen inloophuizen van de Regenboog Groep zijn dan ook regelmatig helemaal vol en moeten mensen die koud en verkleumd op de stoep staan de toegang weigeren. In 2024 opent De Regenboog Groep twee nieuwe inloophuizen.

Inloophuizen

Het zijn voor dak- en thuisloze Amsterdammers plekken waar ze voor even wat rust vinden in hun jachtige bestaan. Het voelt als een huiskamer. Ze worden er gezien als mens. Ze kunnen met hun problemen terecht op een spreekuur van een maatschappelijk werker, die hen verder leidt naar hulpverlening. Bezoekers die dat willen, kunnen meewerken: schoonmaken, de was doen of in de keuken werken, onder begeleiding van een trajectbegeleider.

In het inloophuis kunnen bezoekers douchen en zeep, tandpasta, schone sokken en onderbroeken krijgen. Daarnaast is er ruimte voor ontspanning, zoals een potje biljart of tafeltennis. Maar vooral een voedzame maaltijd is voor de bezoekers heel erg belangrijk om het leven op straat aan te kunnen. De inloophuizen bieden daarom broodmaaltijden en warme maaltijden aan. Die maaltijden worden bereid door bezoekers en vrijwilligers samen. Er wordt gebruik gemaakt van etenswaren die door betrokken middenstanders uit de buurt worden gedoneerd, om zo de kosten laag te houden.

Voor de huur en personeelskosten van de inloophuizen krijgt De Regenboog Groep subsidie van de Gemeente Amsterdam. Maar maaltijden (en andere basisbehoeften) moeten worden gefinancierd door giften, van particulieren, vermogensfondsen of uit collectes zoals in de Westerkerk. Helpt u mee om dak- en thuislozen weer op weg te helpen, door ze een gezonde maaltijd te bieden? Heel veel dank voor uw bijdrage!

Blaka Watra door de ogen van een dagcoördinator

Hoe gaat het eraan toe in zo'n inloophuis? Dat vertellen de dagcoördinatoren van inloophuis Blaka Watra aan de Droogbak, enkele honderden meters van

Amsterdam Centraal Station. Dagcoördinatoren zijn de gastheren en gastvrouwen van het inloophuis. Hun gasten zijn geen doorsnee klanten. Hoe zorgen de 'dagco's', zoals ze zichzelf noemen, voor tevreden gasten?

Via de camera's is te zien dat er rond de twintig mensen voor de deur staan bij inloophuis Blaka Watra. Nog voor die deur opengaat, registreert Kenneth ze in het systeem. Hij kent ze bijna allemaal bij naam. Stipt om half twee lopen Musa en Marcel naar buiten. Zij zijn net als Kenneth dagco. Het tweetal begroet de bezoekers voor de deur en laat ze vervolgens rustig binnen.



Dagcoördinator Marcel

Na een half uurtje hebben ongeveer veertig bezoekers hun plekje in de inloop ingenomen. Musa overziet de ruimte en vertelt: "Dit is hun huis en het is aan ons ervoor te zorgen dat het dat ook blijft." De nacht brengen veel bezoekers buiten door. Ze slapen in het gebied rond het centraal station, althans dat proberen ze. Overdag hebben ze los-vast-klusjes waar ze wat mee verdienen. Al met al een onrustig bestaan. Het inloophuis is voor hen dé plek om tot rust te komen.

Naast sfeerbeheer en mensen laten weten dat ze er niet alleen voor staan, zijn de dagco's er om praktische zaken te regelen. Bezoekers laten hun telefoon door ze opladen. Ze halen schone sokken uit de keldervoorraad en vullen het wc-papier aan. De koffie wordt bijgezet, het brood aangevuld en de wasmachine en droger draaien continu. Het gaat vooral om basale zorg: dingen die huisbewoners als vanzelfsprekend in hun dagelijkse routine doen, maar voor wie op straat leeft, zijn ze een opgave.

De dagco's zijn het over een paar dingen volledig met elkaar eens. Je hebt een stabiel team nodig waarin je elkaar vertrouwt. Bovendien zijn goede afspraken onmisbaar. De bezoekers van Blaka Watra hebben weinig ruimte in hun hoofd. Ze missen de juiste papieren, hebben last van ernstige psychiatrische problemen, zijn onder invloed of hebben een verstandelijke beperking. Voor hen zijn ritme en duidelijkheid heel prettig. Heb je in het inloophuis geen duidelijke structuur, dan levert dat gegarandeerd gedonder op. En dat is niet wat het team wil. Alles is gericht op het scheppen van rust en dat is in essentie ook wat de bezoekers willen, ook al verstoren ze die soms zelf.



Khadija deelt koffie uit in Blaka Watra

De vooruitzichten voor bezoekers zijn heel verschillend. Sommigen lopen al jaren op straat en willen niets weten van veranderingen in hun situatie. Anderen zouden gebaat zijn bij een plek in de maatschappelijke opvang, maar komen er om de een of andere reden niet voor in aanmerking.

En er zijn er die wachten op terugkeer naar het land van herkomst. Alle hulpverlening in inloophuizen wordt verzorgd door de maatschappelijk werkers die regelmatig aanwezig zijn. De dagco's hebben hun handen vol aan het dagelijkse reilen en zeilen. Marcel: "Onze rol in het inloophuis is vrij simpel. Je geeft een boks, een hand en maakt een geintje. De bezoekers hebben niet veel verwachtingen", legt hij uit, "de horizon ligt nooit ver weg, morgen is er weer een dag."

En voor dagco's is die dag nooit saai. Maar wat er ook gebeurt: achter de schermen zorgen zij dat het huishouden blijft draaien en kan er altijd op ze worden gerekend. In het huis van hun gasten zijn zij het bakken. Onmisbaar.

Maaïke Luttkhuis

diaken

Tekstbijdrage: Joost Slis / Fotografie: Merlijn Michon

JEUGDWERK

Beste Ouders,

Een nieuw jaar, nieuwe roosters voor de tieners, de kinderen en de crèche.

De eerste **tienerdiensten** zijn gepland op 4 en 25 februari. Voor de tieners is het geen nieuws, maar toch ben ik verheugd te melden dat Marc van Westen de nieuwe begeleider van de tieners is.

Tot de zomervakantie is er elke zondag **kinderkerk**. Fijn dat Rogier, John, Tina, Liesbeth en Pauline samen het rooster rond hebben gekregen.

Voor de **crèche** hebben we de volgende data voor het eerste half jaar:

4 februari	19 mei - Pinksteren
18 februari	2 juni
24 maart - Palmzondag	30 juni
31 maart - Pasen	7 juli
14 april	

Mocht je het leuk vinden om te helpen bij de tieners, de kinderen of de crèche, laat het weten!

Ik zou het super vinden om in een volgende TREF (of online) een aangepast rooster met meer crèche data te delen.

Hartelijke groet,

Annet Schelling

jeugdouderling

06-14644661

EEN NIEUWE SERIE BRAAMBOSGEBEDEN

Braambosgebeden in de Veertigdagentijd / Evening Prayer in Lent

Dit jaar is het vrij vroeg Pasen en begint de Veertigdagentijd dus ook al half februari. Op 16 februari beginnen we met de volgende serie Braambosgebeden op de late vrijdagmiddag. Zes zullen het zijn, voorafgaand aan de Stille Week en Pasen.



Kom een keer! Of meerdere keren! Ja, we streamen deze korte diensten van een half uur stilte, prachtige orgelmuziek en goede woorden, maar het is nog fijner om erbij te zijn en dan ook je licht te ontsteken in het Braambos.

Door elke serie loopt een rode draad die de zes Braambosgebeden met elkaar verbindt. Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat in Duitsland de eerste protestantse liedbundels in druk verschijnen met liederen van Luther en enkele van zijn medestanders. Een aantal van die liederen is de eeuwen door opgenomen in liedbundels overal ter wereld. Zo ook in ons Liedboek voor de Kerken (1973) en het Nieuwe Liedboek (2013). In de komende serie in de Veertigdagentijd staat steeds één van die liederen centraal, zoals "Christus, uit God geboren", "Oh onze Vader, trouwe Heer" en "Geef aan de wereld vrede, Heer".

Organist Evan Bogerd speelt verder muziek passend bij de zes weken voorafgaand aan Pasen. En we hebben voor bezoekers die van buiten onze taalgrens komen de teksten ook weer in het Engels vertaald.

Data: 16 en 23 februari / 1, 8, 15 en 22 maart

Tijd: 17.00 - 17.30 uur (inloop van 16.45 - 17.00 uur)

We zien elkaar rondom het Braambos in de Veertigdagentijd!

Cristina Pumplun
missionair vicaris

CANTATEDIENST MET NEDERLANDSE PREMIERE

Eind februari is er na twee feestelijke ochtendcantatediensten in december en januari weer een cantatedienst in de namiddag. En deze dienst op **25 februari** belooft een bijzondere te worden.

We bevinden ons dan al in de Veertigdagentijd. Het thema van woord en muziek is het verhaal, dat volgens het luthers leesrooster op die zondag wordt gelezen: het verhaal van een vrouw die Jezus staande houdt en ondanks allerlei weerstand en tegenwerking op haar strepen staat.



Westerkerkkoor, ensemble 't Kabinet en solisten brengen dan o.l.v. JanJoost van Elburg niet een Bachcantate ten gehore, maar muziek van **Gottfried Heinrich Stölzel** (1690-1749). Bach was zeer gesteld op de muziek van Stölzel. Het bijzondere van deze cantatedienst is dat zijn cantate "Ich danke dir Herr" tot nu toe alleen als manuscript beschikbaar was en nog niet in druk is verschenen. Voor de dienst in de Wester is er speciaal een uitgave gemaakt door Walter Heeroma. In zekere zin is dit dan ook de Nederlandse première van een 18^e eeuwse compositie! En is er dus alle reden voor om daar bij te zijn!

Datum: zondag 25 februari 2024

Tijd: 17.00 - 18.00 uur

Cristina Pumplun
missionair vicaris

WESTER VOOR STUDENTEN

#Ontmoeten, #Verdiepen, #Bezinnen

Nieuw jaar, nieuwe activiteiten!
Op dinsdag 9 januari was de eerste studentenmaaltijd+ van 2024. Met zeven studenten een avond met bier, thee, vegetarische pizza en ijs. We spraken over dromen, over ons bewustzijn, onze vragen en hoe we kunnen dromen in een tijd met alles wat er om ons heen gebeurt.

"Ik droom van vrede."

"Dromen doe ik eigenlijk niet meer. Ik probeer nu eigenlijk zo goed mogelijk te zijn voor mijn omgeving, hopen dat dat helpt. Is hopen ook een soort dromen?"

"Kun je je dromen sturen? Ben je je bewustzijn? Stuur ik mijn dromen of komen ze naar mij?"



Een verdiepende en boeiende avond. Met het gedicht hierboven sloten we de maaltijd af.

Ik kijk uit naar de volgende maaltijd en andere activiteiten!

Komende activiteiten

- Studentenmaaltijd+ (inloop = 18.30, maaltijd = 19.00-21.00)
 - Woensdag 7 februari
 - Woensdag 6 maart
 - Woensdag 3 april
- Persoonlijk gesprek
 - Wil je graag eens verder praten over de zin van het leven of het geloof? De studentenwerker helpt je graag op weg.
- Leeskring (19.30 - 21.00 uur)
 - Dinsdag 30 januari
 - Dinsdag 13 februari
 - Dinsdag 27 februari
- Morgengebeden:
 - Rustige start van de dag. Maandag t/m vrijdag, 09.00-09.15
- Filmavond
 - Een avondje een verdiepende film kijken over een bepaald thema.
 - Houd de socials in de gaten voor de datum!

Tamar Karman
studentenwerker

MUZIEK IN DE WESTER

Per 14 februari, Aswoensdag, beginnen we weer met een nieuw seizoen lunchconcerten. U bent van harte welkom! De concerten duren ongeveer een half uur en zijn vrij toegankelijk. Wij zijn blij met uw bijdrage na afloop!
Aanvang: 13.00 uur

14 februari: Evan Bogerd
21 februari: Michaël Verniers
28 februari: Albèrt Driessen

Evan Bogerd
cantor-organist Westerkerk

AMNESTY INTERNATIONAL

Natuurlijk is er ook in de maand februari weer een schrijfavond voor Amnesty International.

Wij gaan dit keer schrijven op 7 februari van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Prinsenhuis, Prinsengracht 277b.

Voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie liggen altijd klaar.

Postzegels zijn nog bij mij tegen het Post NL-tarief te verkrijgen: € 1,65.

Amnesty voert meestal acties tegen onrecht en mensenrechtenschendingen in het buitenland, maar Amnesty is nu een campagne gestart voor Nederland. Een campagne tegen etnisch profileren.

Discriminatie is in Nederland verboden. Toch worden mensen vanwege hun huidskleur of afkomst gecontroleerd aan de grens, door de politie, belastingdienst of andere overheidsinstanties. Zij worden anders behandeld. Dit heet etnisch profileren. Daarom voert Amnesty International deze campagne.

In de dienst van 4 februari zullen leden van onze schrijfgroep in het kader van deze campagne na de dienst aanwezig zijn met petitievellen waarop u uw handtekening zult kunnen zetten tegen etnisch profileren en wij hopen heel veel handtekeningen op te halen.

Maar natuurlijk zijn in de hele wereld mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag en daarom gaan we op 7 februari ook brieven schrijven voor de drie casussen die door het hoofdkantoor van Amnesty in Londen voor deze maand zijn uitgekozen.

Overal in de wereld zullen mensen in scholen, huiskamers of gewoon op straat in februari diezelfde brieven schrijven!

Nicolette Besemer

Twintig jaar schrijfgroep Amnesty

Van de eerste bijeenkomst, waar ik aan deelnam, november 2003, herinner ik mij de aanwezigheid van een grote groep mensen aan lange tafels in de wijkzaal. De voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie van Amnesty waren verzorgd door Nicolette, bij wie men ook de postzegels kon kopen.

Van die groep zijn nu nog aanwezig: Nicolette, Harry en Marjo.

In de loop van de tijd ben ik me meer bewust geworden wat het betekent om te mogen en te kunnen schrijven. Dankbaar voor de vrijheid, de gezondheid, voor de ruimte die ter beschikking wordt gesteld, de vriendelijke ontvangst door gastvrouw/heer en de informatie die altijd klaar ligt.

Vastgesteld moet worden dat de noodzaak om deze brieven te schrijven niet kleiner is geworden. Recent de verschrikkelijke oorlog in Gaza, ingezet met een gruwelijk pogrom in Israël op 7 oktober 2023.

De onderwerpen in de brieven betreffen veelal een dringend verzoek om herziening of start van een onderzoek of een proces, of verbetering van de omstandigheden van de gevangene, bijvoorbeeld opheffing isolement, toelating van familiebezoek, medicatie of behandeling.

De casussen worden na grondig onderzoek door Amnesty Londen (hoofdkantoor) geselecteerd. Het belang van het schrijven is dat politieke en militaire machthebbers zien dat hun beslissingen en daden niet onopgemerkt blijven. Het raakt hun imago, wat van betekenis kan zijn voor de machtsuitoefening en de financiële en economische belangen.

De gevangenen zijn veelal mensen, die zijn opgekomen voor het recht op vrije meningsuiting, eerlijke rechtsgang, vrouwenrechten, rechten voor minder

heidsgroepen, voor klimaatbelangen en de strijd tegen armoede.

Vaak zijn er brieven gestuurd naar Iran, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten, Rusland, Nigeria, China, Egypte, Mexico. Weinig brieven naar West-Europese staten, naar Australië en Nieuw-Zeeland. Meer aandacht voor het "push -back beleid" zou ik terecht vinden.

Heeft het schrijven altijd effect? Nee, maar elke verbetering verlichting of vrijlating is er één. Ook krijgen we zelden antwoord op de brieven. Eén keer ontving ik een centimeter dik jaarverslag van een betrokken staalfabriek in India en één keer een aangetekend schrijven uit Mexico inzake een aangifte betreffende zware geweldpleging tegen vrouwen.

Zowel in de Westerkerk als in de Nassaukerk worden handtekeningen verzameld bij de brieven en worden in de dienst de namen van de betrokkenen genoemd, hetzij in gebed of in een toelichting.

Vele, vele brieven zijn indertijd door Frans en Willy van Hoeve in de Keizersgrachtkerk verspreid. Willy is helaas overleden. Wie als gastvrouw, altijd vol belangstelling voor een ander, in onze herinnering voortleeft is Willy Aaldertz.

Zou ik op het gebied van Amnesty een wens mogen doen, dan hoop ik van harte dat er vormen van samenwerking komen. Tussen Amnesty en organisaties die zich inzetten voor vervolgte christenen, vele honderden miljoenen op deze wereld. Denkt u maar aan o.a. Noord-Korea, Afghanistan, Nigeria.

Voor de komende jaren: bid, schrijf en drink een kop koffie.

Annemarie Weggelaar

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

Ook de **Duyschot Stichting** heeft de Culturele ANBI status.

Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of betreffende organisatie.

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente

Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00

Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28

Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66

Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00

Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70