

WESTERKERK

AMSTERDAM



Tref.

MAANDBLAD
NR 518
DECEMBER 2023 – JANUARI 2024



Redactie: Cristina M. Pumplun, Rein Niesing, Elka Bak
Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam - Tel: 020 - 624 77 66
info@westerkerk.nl - www.westerkerk.nl

AGENDA

*De diensten worden via de livestream uitgezonden
en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl
en het YouTube kanaal van de Westerkerk*

Zondag	3 december	10.30 uur	Ds. P. Verhoeff, 1 ^{ste} Advent Organist Evan Bogerd
Zondag	10 december	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld, 2 ^e Advent, Heilig Avondmaal Organist Evan Bogerd
Zondag	10 december	19.00 uur	Festival of Nine Lessons & Carols Organist Andries Bogerd WesterCantorij o.l.v. Evan Bogerd
Zondag	17 december	10.30 uur	Dr. C.M. Pumplun, 3 ^e Advent Organist Evan Bogerd
Zondag	24 december	10.30 uur	Ds. G.J. de Bruin, 4 ^e Advent Organist Evan Bogerd
Zondag	24 december	22.30 uur	Ds. H. Koetsveld, Kerstnachtdienst Organisten Evan Bogerd, Andries Bogerd m.m.v. WesterCantorij o.l.v. Evan Bogerd, Elena van Slogteren (sopraan), Sebastiaan Haverkate (trompet)
Maandag	25 december	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld, dr. C.M. Pumplun 1 ^{ste} Kerstdag Organist Evan Bogerd m.m.v. Sweelinck Koperkwintet

AGENDA (vervolg)

Dinsdag	26 december	10.30 uur	Dr. C.M. Pumplun, Cantatedienst 2 ^e Kerstdag Organist Evan Bogerd J.S. Bach, Weihnachts-Oratorium, BWV 248, II en V Westerkerkkoor, solisten en Ensemble 't Kabinet o.l.v. JanJoost van Elburg
Zondag	31 december	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld Theologisch jaaroverzicht Organist Evan Bogerd
Zondag	7 januari	10.30 uur	Dr. C.M. Pumplun Organist Evan Bogerd
Zondag	14 januari	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld Organist Evan Bogerd
Zondag	21 januari	10.30 uur	Ds. R. van der Weg Organist Evan Bogerd
Zondag	28 januari	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld, Cantatedienst Organist Evan Bogerd J.S. Bach, Alles nur nach Gottes Willen, BWV 72 Westerkerkkoor, solisten en Ensemble 't Kabinet o.l.v. JanJoost van Elburg
Zondag	4 februari	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld Heilig Avondmaal Organist Evan Bogerd

VAN DE PREDIKANT

Het was toeval dat ik me op de dag van de verkiezingen aan het schrijven van het Theologisch Jaaroverzicht (daarover later meer) zette. Vanwege een deadline van het levensbeschouwelijk magazine Volzin was dit zo'n beetje de uiterste datum. Ik had me er een paar dagen voor teruggetrokken in de Abdij van Berne in Heeswijk. Inmiddels mag ik wel zeggen dat die plek gaandeweg mijn leven een soort geestelijke vluchtheuvel voor mij is geworden. Hoe goed het me ook doet om daar te zijn, het terugblikken op dit aflopende jaar viel me zwaar. Ja, natuurlijk, onze werkelijkheid is er een die doortrokken is van 'het kwaad' waarvan we - zoals we elke zondag bidden - verlost moeten worden. Maar de 'tijdgeest' ademt eerder groeiend onheil middels absurd geweld en machtsdenken, vaak met religieuze denkbeelden als katalysator.

En toen kwam die exitpoll 's avonds... Tallozen haptten naar adem en waren diep geschokt omdat ons land, tot niet lang geleden, als een gidsland werd gezien als het gaat om mensenrechten, democratische stabiliteit en goede wil om mensen die hier hun nieuwe thuis gevonden hebben op te vangen en te helpen integreren. Ik deelde voluit in die emotie van ongeloof en verbijstering. Het is bij dit schrijven een paar dagen later. Het gaat aan op de zondag waarop wij onze overledenen herdenken. Een van de meest kostbare momenten in ons kerkelijk leven. Dat gaat door zoals altijd: zorgvuldig, kwetsbaar, bewogen, delend wat gedeeld mag worden. En dat op zichzelf is al een grote troost. En kracht niet te vergeten. We delen met tallozen, ook hier in onze stad, de overtuiging dat elk mens kostbaar is in Gods ogen.

We gaan daarna aan op de Advent. Ik dacht eraan terug hoe ik samen met 40 Twentse collega's het 'Manifest van Advent' (eind 2009) naar buiten bracht als antwoord op de maatschappelijke verharding die zich toen al zo sterk liet voelen. Het is een statement met 10 onderdelen. Ik geef hieronder het tweede deel (7 t/m 10) dat toen een gelovig antwoord wilde geven vanuit de prachtige gedachte van Advent. Een antwoord dat wat mij betreft zeker nu voluit mag blijven klinken.

Tijd van licht en verbondenheid

7. Advent is de tijd van uitzien naar het licht dat komende is in onze wereld. Wij geloven dat wij op weg zijn naar een toekomst van vrede en licht voor alle mensen en alle volken. Dit visioen van vrede vraagt ons vertrouwen. Daarom verwerpen wij de toon van brute belediging, hatelijke hoon en aanzwellende zwartmakerij van mensen en bevolkingsgroepen vanwege hun geloof of levensovertuiging die het onderlinge vertrouwen teniet doet, de vervreemding voedt en de angst voor de ander bespeelt.

8. Advent is de tijd van het verlangen naar God.

Wij geloven dat God zich heeft bekendgemaakt in de weg van Jezus van Nazareth; in hem herkennen wij zijn liefdevolle barmhartigheid. In zijn onvoorwaardelijke liefde voor elke individuele mens schept hij ruimte voor heling van wat gebroken is, voor vergeving waar de een de ander te kort doet, voor verzoening waar relaties dreigen dood te lopen.

Daarom verwerpen wij elk geluid dat mensen niet aanspreekt op de eigen individualiteit en verantwoordelijkheid, maar hen stigmatiseert met een uiterst negatieve groepsduiding die hen berooft van een naam en een gezicht, ten diepste dus van hun mens-zijn.

9. Advent is de tijd van de hemelse boodschap van vrede voor heel deze wereld.

Wij geloven dat de boodschap van de vrede een universele boodschap en opdracht tegelijk is die alle mensen aangaat. Daarom is het onze heilige opdracht met alle mensen het gesprek te zoeken, de ontmoeting te stimuleren, bondgenootschappen te sluiten en de verbondenheid te beleven met het oog op die 'morgen van vrede' voor iedereen. De weg daar naartoe is er een van vallen en opstaan, zo leert het evangelie ons.

Daarom verwerpen wij alle pogingen – al dan niet politiek getoonzet – om nieuwe muren tussen mensen en bevolkingsgroepen te bouwen met als bouwmaterialen het fundament van de angst, de stenen van de vooroordelen en het cement van de grofheid.

10. Advent is de tijd van de omkeer van het duister naar het licht.

Wij geloven dat de levendmakende Geest – juist als het donker is en er geen zicht lijkt te zijn op een nieuwe toekomst – alle mensen naar voren roept naar die toekomst van licht en vrede, als God – uiteindelijk – zal zijn: Alles in allen.

Bij de diensten

We gaan de advents- en kersttijd in: een tijd om tegenop te kunnen zien door de feitelijke duisternis van de lange nachten die al dat andere donker in en rond ons zo kan versterken. Maar juist daarom kan het ook zo'n bijzondere waardevolle tijd zijn met de adventsdiensten die allemaal cirkelen rond het thema van uitzien, hoop en verwachting, uitlopend op het hoogfeest van Kerst waar zoveel meer mensen dan gewoonlijk hun hart komen ophalen aan het evangelie van het mysterie van Gods nieuwe begin met deze wereld in de geboorte van Jezus. Een paar momenten eruit gelicht:

- Allereerst is er elke vrijdagmiddag het **Braambosgebed**: een verstild namiddagmoment met lezingen, liederen, poëzie en gebed: 1, 8, 15 en 22 december, telkens om 17.00 uur.
- In de **morgendienst van 10 december** vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
- Op zondagavond 10 december 19.00 uur zal het '**Festival of Lessons and Carols**' door de WesterCantorij o.l.v. Evan Bogerd worden gehouden. Een door velen zeer gewaardeerde liturgische vorm van lezingen afgewisseld met advents- en kerstliederen uit de Engelse traditie, waar koor en samenzang

elkaar afwisselen. We gaan daar ook speciaal de burenen van de Westerkerk huis aan huis en via de sociale media voor uitnodigen. (Aanbevolen trouwens voor iedereen om mensen uit de eigen omgeving uit te nodigen! En dat geldt natuurlijk voor al die mooie momenten.)

- Dit jaar valt **de 4^e Advent op zondag 24^e december**. De aandacht gaat dan natuurlijk uit naar de altijd zo volle **Kerstnachtdienst van 22.30** uur. Maar eerst, om 10.30 uur, is er uiteraard **ook de viering van de 4^e Advent**. Ik weet 'uit betrouwbare bron' dat collega en vriend ds. Gert Jan de Bruin voor een heel eigen originele en aansprekende vormgeving zal kiezen.
- Op maandag **25 december, 1^e kerstdag**, zullen we voluit met veel zang en muziek de liturgie van het kerstfeest vieren.
- En dan is op **dinsdag 26 december, 2^e kerstdag**, de Cantatedienst waarin het Westerkerkkoor, 't Kabinet en solisten het tweede en vijfde deel van Bachs Weihnachtsoratorium ten gehore brengen.
- Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. We vieren de zondag als altijd, maar ik zal op de plek van de preek terugblikken op het nu al zo bewogen jaar 2023 met het '**Theologisch Jaaroverzicht 2023**' en proberen de 'tijdgeest' te duiden. Met natuurlijk ook - vanuit de essentiële kracht van de hoop - een vooruitblik op het nieuwe jaar.

Vakantie

Van maandag 1 t/m maandag 8 januari neem ik een weekje vrijaf. Via ons kerkelijk bureau kan voor eventuele waarneming gezorgd worden.

Morgengebeden

De morgengebeden zijn er zeker ook in de adventstijd en in het nieuwe jaar van maandag t/m vrijdag om 9.00 uur: een verstild kwartier om de dag mee te beginnen.

Tussen kerst en nieuwjaarsdag – van 25 december t/m 1 januari – zijn er geen morgengebeden. Op dinsdag 2 januari beginnen we een nieuw jaar.

Gesprekskringen

- In de loop van januari wil ik een eerste bijeenkomst beleggen voor de **gesprekskring 'Leven met Verlies'**. Er zijn inmiddels voldoende mensen die mee willen doen om mee te kunnen starten, maar er kunnen zeker nog mensen bij. Vind je het fijn om met anderen die een vergelijkbaar verlies hebben geleden als jij, of overweeg je mee te willen doen en heb je nog de nodige vragen of aarzeling: neem vooral dan even contact met mij op. De mensen die zich al hebben opgegeven doe ik binnenkort een voorstel voor een eerste bijeenkomst. In overleg met elkaar kijken welk moment van samenkomst vervolgens het beste uitkomt.
- De eerst volgende bijeenkomst van de gesprekskring **Achter de Kansel** is op **maandag 5 februari**. We bespreken met elkaar een thema dat raakt aan zowel het geloof als de actualiteit. Soms is de preektekst van de zondag

daarvoor de opmaat. De deelnemers horen per mail van tevoren wat er besproken gaat worden.

- De gesprekskring **Bijbel&Gesprek** komt op **dinsdag 23 januari** weer bij elkaar. Overigens geldt dat deze beide kringen 'open kringen' zijn. Anders gezegd: iedereen is altijd welkom aan te schuiven. Het is wel fijn als je laat weten dat je denkt te komen. Vanwege de koffie en zo.
- En dan **Hoofdlijnen**: in het begin van dit seizoen waren er geen aanmeldingen voor deze kring waarin in gesprekken over de kernthema's van het christelijk geloof er de ruimte is voor een ieder om de eigen geloofsweg te verdiepen en te delen met elkaar. Het kan ook de weg richting de belijdenis op Paasmorgen blijken te kunnen worden. Inmiddels zijn er al wel enkele opgaven, dus we gaan er sowieso vrolijk mee van start, wekelijks op de **donderdagavond om 20.00 uur**.
Data: 8, 15, 22, 29 februari, 7, 14, 21 maart, grotendeels in de veertigdagentijd dus. Info en/of opgave: hkoetsveld@westerkerk.nl, tel.nr.: 020-8465644.

Herman Koetsveld
predikant

IN GEDACHTENIS: ENGELTJE HUCKRIEDE – KALSBEEK

Op 11 november, op haar 91^e verjaardag, is Engeltje Huckriede-Kalsbeek in alle rust in haar huis aan de Bloemgracht overleden. Wie met haar in contact kwam, en dat kon ook zo maar in het voorbijgaan als zij in het zonnetje voor haar huis zat, kreeg steevast een dekentje van vriendelijkheid en aandacht over zich heen gevouwen. 'De koningin van de Bloemgracht' noemde een buurman haar bij haar uitvaart.

Volgens de joodse interpretatie heb je geen naam, maar ben je je naam. Welnu, Engeltje deed haar naam eer aan. Vanuit een eenvoudig boerenleven in Twente had zij gekozen voor het mooie beroep van verpleegkundige. Ze keek met niets anders dan met dankbaarheid erop terug dat ze daar zoveel voor mensen in hun kwetsbaarheid had kunnen betekenen.

Ze verruilde het oosten van het land voor Amsterdam nadat ze de pianist Jan Huckriede had leren kennen. Ze trouwden en Engeltje voegde zich naadloos en met verve in het Amsterdamse culturele leven waar zij allerlei hand- en spandiensten deed voor en met haar Jan, die furore maakte o.a. als artistiek leider van het Amsterdams Filharmonisch Orkest.

20 jaar geleden overleed hij. Engeltje herpakte zich met een combinatie van Twentse nuchterheid en een groot geloof. 'Elke avond bid ik voor het slapen gaan en dan laat ik alles los', en ze keek erbij omhoog toen ze dat zo vertelde.

De kerkgang naar de Wester was zo belangrijk voor haar en hoe mooi dat een paar vrijwilligers van onze gemeente haar ophaalden en weer thuis brachten. Op zondag 29 oktober, vlak voor haar laatste weken dus, was ze nog in de kerk en ontving ze het sacrament van het Heilig Avondmaal. Ze straalde daarbij. Bijgestaan door een nicht, neven, buren en op het laatst ook thuiszorg heeft Engeltje in vertrouwen haar leven uit handen gegeven. Met een door haar aangegeven tekst uit Hooglied is er in de aula van crematorium Westgaarde afscheid van haar genomen: 'Want sterk als dood is de liefde'.

Herman Koetsveld
predikant

VAN DE KERKENRAAD

Van de voorzitter

Een tijd voor alles

Prediker schreef het al (en The Byrds zongen het, naar die bekende passage): er is, voor alles wat er gebeurt, een tijd onder de hemel (Prediker 3:1). Er volgt na dat vers een opsomming van schijnbare tegenstellingen: een tijd om te planten, een tijd om te rooien, tijden van afbreken en van opbouwen.

En 'rijmend' daarop: er is een tijd van komen, en ook een tijd van gaan.

Het voelt een beetje voorbarig om de aankondiging nu al te doen, maar het lijkt mij toch goed, ook omdat de volgende TREF. pas eind januari uitkomt, om u vanaf deze plek nu al te laten weten dat ik heb besloten om, als mijn termijn afloopt, niet voor een volgende termijn in de kerkenraad aan te blijven.

Hoewel ik het werk in de diaconie en in de kerkenraad vanaf het begin als heel inspirerend en zinvol heb ervaren, heb ik uiteraard ook gemerkt dat het een substantiële tijdsinvestering vraagt, om voorzitter te zijn van een kerkenraad van een kerk als de onze. Die tijd heb ik met plezier geïnvesteerd in de afgelopen jaren, en ik vermoed dat ik er met evenveel plezier mee door zou gaan, ware het niet dat mijn baan mijn volledige aandacht opeist in de komende pakweg 1.5 jaar.

Zoals u wellicht wel of niet weet, heb ik een betrekking als arts-onderzoeker, ingebed binnen een promotietraject. Binnen zo'n traject is er ook een tijd van zaaien en een tijd van oogsten. De zaaitijd (het plannen van trials) is geweest, de oogsttijd (resultaten bekijken) is vanaf nu en dat eist simpelweg veel van mijn tijd en aandacht op.

En het voorzitterschap van onze kerkenraad wil ik er niet 'een beetje' bij doen. Dat wil ik met voldoende inzet en tijdsinvestering kunnen doen. Is die tijd of aandacht er onvoldoende in de komende termijn, dan is het mijn stellige overtuiging dat het beter is om terug te treden nu mijn termijn immers toch eindigt (eind januari 2024).

De voorbarigheid van de mededeling zit 'm hierin dat er op het moment van schrijven nog geen opvolger bekend is. Binnen de kerkenraad zijn verschillende namen aangedragen en daar zijn we mee aan de slag. Ik verwacht dus dat dit in de komende weken duidelijker wordt. Het is verder zo dat ik nu ook niet per se exact eind januari weg 'hoef' te zijn, uiteraard treed ik pas definitief terug als een opvolger voldoende is ingewerkt.

In de Algemene Kerkenraad, dat is de kerkenraad van de 19 wijkkerken van de Protestantse Kerk Amsterdam waarvan wij onderdeel uitmaken, gaan Annet Schelling, jeugdouderling, en Margaretha Pluim, scriba, mijn plek innemen.

Over die Algemene Kerkenraad gesproken: de begrotingen van alle wijkkerken staan daar op dit moment weer op de agenda. De eerste geluiden zijn dat voor maar liefst vijftien wijkkerken het begrotingsresultaat uitkomt in de min. Ook voor onze kerk is dit het geval. Dit is voor onze Wester helaas nauwelijks een nieuwe situatie: met uitzondering van een enkel jaar zien we vrijwel elk jaar verliezen, hoezeer de financiën ook onze voortdurende aandacht hebben gehad. Nu was de PKA in het verleden draagkrachtig, waardoor dergelijke klappen eerder gemakkelijk konden worden opgevangen, maar door tegenvallende beleggingsresultaten is die draagkracht sterk verminderd. Dat betekent dus dat we in het Amsterdamse in gesprek moeten over hoe verder. Na vaststelling van de begroting zullen de begrotingen ter inzage gepubliceerd worden op de website van de Protestantse Kerk Amsterdam. De link zal ik in de Westerkerk-app delen zodra de begroting beschikbaar is.

Als kerkenraad willen we het komende kerkenraadsweekend gebruiken om verder na te denken over de implicaties van deze cijfers voor ons als Westerkerk, en ook willen we tegen die tijd graag met u hierover in gesprek middels een gemeentebijeenkomst. Die uitnodiging kunt u in een volgende TREF. tegemoet zien.

In elk geval maak ik eens te meer graag van de gelegenheid gebruik u te wijzen op de eindejaarsactie, waarover u een brief heeft ontvangen. De via de eindejaarsactie gedoneerde gelden komen allemaal ten goede aan onze eigen gemeente.

En hoewel er dus een tijd is voor zakelijke mededelingen over aanstaande wisselingen van de wacht en een begroting waarover we met elkaar nader in gesprek moeten, is het nu eerst en allermee een tijd voor Advent. Een tijd van aanzwellend licht in de letterlijk donkerste periode van het jaar. Met weer een prachtig programma in onze Wester in deze maanden. Vanaf deze plaats wens ik u alvast een goede Adventstijd, mooie Kerstdagen, een goed uiteinde en alle goeds voor 2024!

Annemarie Almekinders
voorzitter

VAN DE STAF

Nieuwjaarsreceptie

Traditiegetrouw houden wij natuurlijk ook dit keer weer een nieuwjaarsreceptie, al zal deze anders zijn dan wij tot nu toe gewend waren. Nu eens niet op een vrijdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur, maar aansluitend aan de eredienst op zondag 14 januari.

Daar zijn een paar redenen voor: allereerst staan er op de eerste vrijdagen in januari grote verhuuren gepland en zoals u weet betekenen grote verhuuren grote inkomsten en die hebben we keihard nodig.

Daarnaast werden op de nieuwjaarsrecepties voor de coronatijd altijd onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dat doen we nu al een paar jaar in het voorjaar, ook aansluitend aan een kerkdienst. Dat zijn zulke leuke en gezellige bijeenkomsten dat we besloten hebben dit zo te blijven doen.

Wij hopen met u allen op de nieuwjaarsreceptie het glas te heffen op een voorspoedig en gezond 2024!

Als u de dienst niet bij kunt wonen, maar wel graag op de nieuwjaarsreceptie aanwezig bent, loopt u gewoon rond kwart voor twaalf de kerk binnen.

Vrijwilligers (ook voor de kersttijd!)

De drukke, maar o zo gezellige feestmaand december staat weer voor de deur. Dat betekent ook veel extra werk in de kerk! De kerk moet weer helemaal in kerstsfeer gebracht worden en na de feestdagen moet alles weer opgeruimd worden. Daar hebben we uw hulp volop bij nodig! Hoe mooi zou het zijn als we voor de decembermaand een vaste ploeg vrijwilligers hebben die de handen uit de mouwen wil steken! U wilt ook van de partij zijn? Meld u dan nu aan bij onze koster (06-25302052) of bureaucoördinator: info@westerkerk.nl / 020-6247766.

Maar ook als u eenmalig wilt helpen, bent u natuurlijk van harte welkom. Of u nu veel vrije tijd heeft of weinig, u bent altijd welkom in de Wester om veel of weinig vrijwilligerswerk te doen. Laat het ons weten!

Kerstnachtdienst

De kerstnachtdienst is altijd de drukst bezochte dienst van het jaar. De kerkenraad verheugt zich ook dit jaar weer op veel bezoekers, die op deze speciale avond de weg naar de Westerkerk weten te vinden. En die het er voor over hebben, om in weer en wind, weliswaar onder het genot van carillonklanken en warme chocolademelk, te wachten tot om 22.00 uur de deuren opengaan.

De dienst zelf begint om 22.30 uur. Er mogen maximaal 1200 bezoekers toegelaten worden, dus zodra de 1200 liturgieën uitgedeeld zijn moet - op brandweervoorschrift - de toegangsdeur dicht!

Alle bezoekers gaan via de hoofdingang naar binnen. Dat betekent dat iedereen korter of langer in de rij staat.

De enige uitzonderingen daarop zijn:

1. Mensen die een zodanige beperking hebben dat zij absoluut niet in de rij kunnen staan. Zij mogen met één introduc  via de zijingang naar de Grote zaal. Wilt u zich wel van tevoren aanmelden bij het secretariaat van de Westerkerk: info@westerkerk.nl of 020-6247766.
2. Vrijwilligers die op kerstavond een taak hebben en door de koster of de bureauco rdinator zijn aangesteld.
3. Kerkenraadsleden en collectanten. Zij mogen  n introduc  meenemen via de zijingang naar de Grote zaal. Ook voor hen geldt: van tevoren s.v.p. aanmelden bij het secretariaat.

E n van de kerkenraadsleden staat bij de ingang van het Prinsenhuis om toezicht te houden op strikte naleving van deze afspraken en zal de mensen vanuit de Grote Zaal om 22.00 uur de kerk in begeleiden.

De kerkenraad hoopt hiermee weer op een ordelijke inloop bij de kerstnachtdienst. En hoopt u op kerstavond te mogen begroeten!

Cordaan

Onlangs namen we afscheid van de cli nten van Philadelphia, die jarenlang in onze kerk werkzaamheden verrichtten. Met pijn in ons hart!

Maar we hebben goed nieuws: inmiddels verlopen de gesprekken met Cordaan - een soortgelijke instelling als Philadelphia - zo hoopvol dat het zo maar kan gebeuren dat binnen niet al te lange tijd cli nten van hen bij ons aan de slag gaan!

We houden u op de hoogte!

Rein Niesing
secretaris

VAN HET PASTORAAT

Eenzaamheid

In deze donkere dagen van het jaar kan een gevoel van eenzaamheid een probleem zijn, ook onder onze gemeenteleden. Naast hetgeen we als Westerkerk bieden, zijn er verschillende telefoonlijnen beschikbaar voor hen die behoefte hebben aan een praatje.

Telefoonlijnen bieden een eenvoudige en gemakkelijke manier om met anderen te praten zodat men zich toch verbonden voelt met de buitenwereld. Vrijwilligers of professionals aan de andere kant van de lijn bieden een luisterend oor. Enkele mogelijkheden zijn:

1. ANBO Luisterlijn

De ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) Luisterlijn is een telefoonlijn die speciaal is opgezet voor ouderen die behoefte hebben aan een

luisterend oor of een goed gesprek. De luisterlijn is 7 dagen per week bereikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur via telefoonnummer 0348-466666.

2. De Zilverlijn

De Zilverlijn is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Vrijwilligers bellen ouderen wekelijks op voor een gezellig praatje. Aanmelden voor De Zilverlijn kan op telefoonnummer 0800-1325.

3. De Luisterlijn

De Luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek. De telefoonlijn is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-0767.

4. Sensoor

Sensoor biedt een luisterend oor voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek. De telefoonlijn is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0900-0767.

Uiteraard blijft het aanbod van pastorale ondersteuning vanuit de Wester bestaan!!! Wilt u een gesprek met Herman Koetsveld of met mij, neem dan contact op met het secretariaat; 020-6247766

Tot horens,

Harmke van de Fliert
pastoraal ouderling

VAN DE DIACONIE

Kerstattentie

We staan aan het begin van de adventstijd waarin we al voorzichtig iets van het nieuwe licht kunnen ontdekken. Dan Kerst, het feest van licht in de duisternis door de geboorte van Christus. Een feestelijke tijd, maar voor een aantal onder ons ook een tijd waarin extra aandacht nodig is, zeker anno 2023.

In de adventsperiode denken we ook dit jaar weer aan een attentie voor ouderen, zieken en zwakkeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kent u iemand die een dergelijk gebaar vanuit de Westerkerk zou waarderen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn de naam en eventuele adresgegevens door te sturen naar Elka Bak van het secretariaat, info@westerkerk.nl.

De kerstattentie staat op zondag 17 december klaar in de kerk. Het verzoek aan u is, om één of twee plantjes te bezorgen bij een (on)bekende. Als diaconie van de Westerkerk weten we dat dit gebaar bijzonder op prijs wordt gesteld.

Klaas Winters
voorzitter diaconie Westerkerk

Kersttrefmaaltijd

Op dinsdag 19 december vindt de Kersttrefmaaltijd plaats. Aanvang: 18.00 uur. U bent van harte welkom. Het is mogelijk om u vanaf maandag 11 december voor deze maaltijd in te schrijven via info@westerkerk.nl of bellen naar het nummer van de Westerkerk (020-6247766). Kosten €7,00 per persoon.

Afgaande op vorige jaren, belooft het een feestelijk kersttreffen te worden. Met vanzelfsprekend aandacht voor het kerstverhaal en bekende kerstliedjes (op de piano begeleid door ds. Koetsveld). En dat nog afgezien van een geweldige maaltijd geserveerd door een groep trouwe vrijwilligers (die ook heel goed kan koken!).

Bij het schrijven van deze tekst is de datum van de Trefmaaltijd van januari nog niet bekend. Ik hoop u te zien op 19 december. En, mocht u nog niet eerder bij de Trefmaaltijd zijn geweest, ook dan bent u van harte welkom!

En op deze plaats maak ik graag gebruik van de gelegenheid om de Kookgroep van harte te bedanken voor het verzorgen van de Trefmaaltijden in 2023. Jullie creëren met een voedzame maaltijd een heel fijne plek om bij elkaar te komen.

Jaap Kappert
diaken

Inzameling Voedselbank 28 januari

De Westerkerk neemt deel aan de Steunstichting Voedselbank Amsterdam-Centrum, samen met een aantal andere binnenstadskerken. Om de Voedselbank te kunnen steunen, wordt regelmatig gecollecteerd. Van de opbrengsten koopt de Steunstichting met name houdbare producten die als aanvulling kunnen dienen voor het pakket dat klanten krijgen. Dat wij deze bijdrage kunnen doen, is fantastisch en wordt door u mogelijk gemaakt.

Maar naast het doneren van geld, kunnen we ook iets anders doen. En dat is het doneren van houdbare producten zelf. Zoals eerder aangekondigd wil de diaconie (zoals ook al wel eens eerder geweest is) u vragen om op zondag 28 januari houdbare producten mee te nemen, die vervolgens aan de Voedselbank gedoneerd kunnen worden.

Het gaat om de volgende producten, waar de Voedselbank écht behoefte aan heeft: afwasmiddel, toiletpapier & shampoo. Denkt u bij toiletpapier aan normale verpakkingen van vier rollen. Natuurlijk mag u meer dan 1 fles afwasmiddel of shampoo meenemen. Hoe meer, hoe liever!

Neemt u alstublieft alleen deze producten mee. Aan bijv. snoep, chocolade en andere producten heeft de Voedselbank niets.

Met vriendelijke groet,

Jaap Kappert
diaken

EEN MUZIKALE KERST

December belooft een maand vol muzikale hoogtepunten te worden in de Wester. Op 10 december om 19.00 uur wordt een 'Festival of Nine Lessons and Carols' gehouden. Het is een van oorsprong Engelse viering waarin lezingen (lessons) en liederen (carols) afgewisseld worden. Traditiegetrouw klinkt als openingslied 'Once in royal David's city'. Inmiddels is deze vorm ook zeer geliefd in Nederland. Onze WesterCantorij zal onder leiding van Evan medewerking verlenen aan deze dienst.

Ook aan de kerstachtdienst zal de WesterCantorij deelnemen, het spreekt voor zich dat het een feest is voor de cantorij om mee te werken aan deze dienst.

Na de prachtige uitvoering van de 'Messe des Morts' van Charpentier eind november gaat het Westerkerkkoor Bach's Weihnachtsoratorium repeteren. In slechts vier repetities zal het koor de delen II en V van dit meesterwerk onder de knie moeten krijgen, dus dat wordt hard werken voor de zangers en Jan-Joost van Elburg, maar dat is ze zeker toevertrouwd. Naast het koor zijn er vier prachtige solisten en uiteraard speelt ensemble 't Kabinet ook mee. In de Cantatedienst van tweede kerstdag zal dit stuk uitgevoerd worden, het brengt het verhaal van de geboorte van Christus tot leven.

Van harte nodigen we u van harte uit deze diensten bij te wonen.

Thomas Kloppenburg
ouderling kerkmuziek

'LESSONS AND CAROLS' OP DE 2E ADVENT



Vanuit Engeland is de traditie al enige tijd geleden overgewaaid naar Nederland: in de weken voor Kerst een avonddienst met advents- en kerstliederen en Bijbellezingen die te maken hebben met de verwachting van het kind van Kerst.

Het is begonnen in 1878 in de kathedraal van Truro. Op zoek naar een sprekende en klinkende invulling voor kerstavond stelde de toenmalige bisschop van de kathedraal een programma samen van Bijbellezingen en bijpassende liederen. Steeds werd er een gedeelte uit de Bijbel gelezen dat paste bij het kerstverhaal. Daarop volgde een lied, gezongen door het koor of door de gemeente.

Het concept werd een succes: zijn idee werd overgenomen door andere kerken in Engeland en daarbuiten. Tegenwoordig kennen wij het vooral door de

uitzending door de BBC vanuit King's College Chapel (Cambridge). Voor veel mensen, ook in Nederland, is ook dat inmiddels traditie: op kerstavond aan het begin van de avond kijken en luisteren naar "Carols from Kings", ruim een uur Engelse *carols* en lezingen die vol zijn van het uitzien naar het kerstfeest.

Wij sluiten in de Wester dit jaar aan bij die traditie en wel op de avond van de 2^e zondag in de Advent, **10 december**.

Kom aan het begin van die zondagavond naar de Wester en zing mee met geliefde Engelse *carols* en Nederlandse Adventsliederen! Luister naar kerstmuziek, uitgevoerd door de Westercantorij o.l.v. Evan Bogerd en organist Andries Bogerd. Leden van de Westercantorij en stafleden verzorgen de negen lezingen. Liturgen zijn Cristina Pumplun en Herman Koetsveld.

Van harte welkom op zondag 10 december, 19.00 - ca. 20.30 uur!

Cristina Pumplun
missionair vicaris

TIEN JAAR BRAAMBOSGEBEDEN IN DE ADVENT!

De allereerste serie 'Braambosgebeden' was die in de Adventstijd 2013. Tien jaar geleden is dat nu. Ze zijn ons vertrouwd geworden: dat bijzondere half uur aan het eind van de vrijdagmiddag met die kenmerkende opeenvolging van orgelmuziek, lezingen, stilte, het aansteken van een kaars in het Brandend Braambos en een lied.



Een Braambosgebed in december 2014

De Braambosgebeden staan los van elkaar, maar er loopt altijd ook een rode draad door de serie heen. Dit jaar zijn dat koraalvoerspelen op Adventsliederen van Max Reger (1873-1916), die 150 jaar geleden werd geboren. Steeds zingen we ook het erbij passende lied in het Nederlands.

Overigens bleek al tijdens het eerste Braambosgebed in de Advent dat toeristen die onze Wester aandoen, heel graag aansluiten bij dit rijke half uur in onze prachtige kerk. Vandaar dat alle teksten ook in het Engels te volgen zijn en soms een enkele tekst ook in het Engels (of Duits) gelezen wordt.

Overigens worden de Braambosgebeden in binnen- en buitenland gevolgd sinds we ze ook uitzenden via de livestream. In alle opzichten is het van grote rijkdom dat we dit bijzondere moment en prachtige orgelmuziek kunnen delen met mensen van heinde en ver, in de kerk en online.

De Braambosgebeden in de Advent 2023 zijn er op de **vrijdagen 1, 8, 15 en 22 december**.

Tijd: 17.00-17.30 uur (de kerk is open om 16.45)

Organisten: Evan Bogerd en Andries Bogerd

Liturgen: Cristina Pumplun en Herman Koetsveld

Cristina Pumplun
missionair vicaris

VAN DE KOSTER

Kerstversieren 11 en 16 december: KOM HELPEN!

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. In de kerk is het heel druk met verhuur voor evenementen, diners en concerten. Met moeite konden we een gaatje in de agenda vinden voor het versieren van de kerk.

Het is een meerdaags evenement geworden:

Maandag 11 december van 15.00 - 18.00 uur hebben we mensen nodig om de kerstboom overeind te zetten, de slingers met kerstgroen te ontwarren en op de dakjes en het balkon te bevestigen.

Zaterdag 16 december van 11.00-15.00 moet al dat groen feestelijk versierd worden met slingers en ballen.

We zorgen natuurlijk voor kerstbrood, warme chocomel en sfeermuziek.

Versieren kan iedereen! Ook u! Help mee! Geef u op via info@westerkerk.nl

John Faasse
koster Westerkerk

WESTER VOOR STUDENTEN

#Ontmoeten, #Verdiepen, #Bezinnen

Het studentenwerk zit nog in de ontwikkelfase, maar krijgt steeds meer vorm. In de afgelopen maanden vonden er drie studentenmaaltijden plaats en ook persoonlijke gesprekken. Er wordt druk genetwerkt met verschillende mensen en organisaties: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we elkaar aanvullen? *Wester voor Studenten* is haar weg in de stad nog aan het zoeken, maar hier en daar nemen steeds meer mensen deel. Wat gaaf om dat te zien!



Zo begonnen we met 6 mensen bij de eerste studentenmaaltijd dit jaar. Bij de 3^e waren het er 25! Een record dat we graag willen voortzetten. We spraken over thema's als geweld en geweldloosheid, over de zin van het leven, en de komende gaat over hoop. Ook is er contact met organisaties en een studentenvereniging: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Verder wordt er contact gezocht met de jonge mensen in de Wester zelf.

Leeskring & Nieuwjaarsborrel

De vorige keer gaf ik aan dat we willen peilen wat *Wester voor Studenten* nog meer kan bieden aan studenten. Met een enquête zijn er ideeën verzameld. De komende maand gaan we deze ideeën vormgeven. Vanaf januari 2024 willen we deze ideeën in activiteiten gieten. Zo gaan we starten met een leeskring: drie keer komen we bij elkaar om een



boek rond een levensvraag door te spitten. We stellen vragen, zijn kritisch, hebben een gezamenlijk gesprek en zullen hopelijk veel mee naar huis nemen. Welk boek we gaan lezen blijft nog even een verrassing. Hieronder volgen in ieder geval alvast de data, ook van de andere activiteiten.

Komende activiteiten:

- Studentenmaaltijd+ (inloop = 18:30, maaltijd = 19:00-21:00)
 - Vrijdag 8 december
 - Dinsdag 9 januari (nieuwjaarsborrel)
 - Woensdag 7 februari
- Persoonlijk gesprek
 - Wil je graag eens verder praten over de zin van het leven of het geloof? De studentenwerker helpt je graag op weg.
- Leeskring (precieze tijden volgen nog, houd de socials in de gaten!)
 - Dinsdag 30 januari
 - Dinsdag 13 februari
 - Dinsdag 27 februari
- Morgengebeden:
 - Rustige start van de dag. Maandag t/m vrijdag, 09:00-09:15



Nog niet iedereen weet de Wester te vinden. Tegelijkertijd merken we dat de studenten die komen graag aanwezig zijn en met een blij gemoed weer naar huis keren.

Ben jij of ken jij iemand die zoekt naar een plek van zingeving in de stad? Wil je meer weten van het studentenplatform of heb jij ideeën voor activiteiten?

Voel je vrij om contact op te nemen en/of het werk online te volgen. Hier volgen ook de updates van activiteiten. Ook is het tof als je het studentenwerk verspreidt in je netwerk. Zo hopen we dat meer studenten het platform in de Wester kunnen vinden.

- Instagram: [Wester_voor_students](#)
- In de Westerkerkapp: Wester voor studenten
- Whatsappgroep: stuur een mail naar de studentenwerker student@westerkerk.nl

Tamar Karman
studentenwerker

MENSEN IN EN OM DE WESTER

Mijn afscheid van onze Westerkerkgemeente

Mijn naam is Bertus Hulleman, maar bij velen beter bekend door de zuurstof fles en slang in de neus! En dat is de oorzaak van mijn afscheid...long fibrose. Na Corona, longblaasjes verharding en gebrek aan zuurstof..... Kan gebeuren op 85 jarige leeftijd. Ik ben er gelukkig onder, maar soms wel verdrietig, omdat ik nog zo van het leven geniet. Ik kan nu nog zoveel, samen met Maryo, die altijd naast mij zat.

Twintig jaar geleden zijn Maryo en ik (weer) in Amsterdam komen wonen, eerst vlakbij de kerk en nu in de Makroon. Tenzij we ergens anders waren, trouw aanwezig bij de vieringen in onze prachtige kerk. Door achteruitgang kan ik niet meer bij jullie zijn.

M'n liefde voor kerkarchitectuur is begonnen toen ik 6 jaar als werkstudent in Engeland woonde; eerst de Canterbury Cathedral en St. Paul's in London, samen met de Dutch Church in Austin Friars.

Twaalf jaar geleden ben ik door de kerkenraad gevraagd om (voor 2 jaar) leiding te geven aan de restauratie van onze kerk als ouderling kerkrentmeester. Ik kom uit de projectontwikkeling en had al een bedreigd Rijksmonument (onze woning) gerestaureerd, vandaar.

Ik ben begonnen met de geschiedenis van de architectuur van Hendrick de Keijzer, de voorgaande restauraties en hoe door de eeuwen heen het onderhoud werd gefinancierd. Gelukkig zijn er voor zulke monumenten ook bedragen aan rijks- en provinciale subsidies beschikbaar.

Om een lang verhaal kort te maken, zijn de plannen gemaakt en zijn de geplande werkzaamheden recent afgerond onder leiding van kerkrentmeester Teun Hoeve, die mij heeft opgevolgd. Kijk vooral rond hoe prachtig de kerk is geworden!

Als ik er binnenkort niet meer ben, nodig ik jullie uit om mijn afscheidsdienst bij te wonen, ter herinnering aan mijn prachtige leven.

Bertus Hulleman

MUZIEK IN DE WESTER

Met Bach het jaar uit & Nieuwjaarsconcert

Ook rondom de jaarwisseling organiseert de Duyschot Stichting weer een tweetal prachtige concerten. Traditiegetrouw gaan we het jaar uit met een 'Met Bach het jaar uit' concert. Dit concert op 30 december wordt verzorgd door Bachspecialist Leo van Doeselaar, bekend van onder andere 'All of Bach'. De kroonluchters met echte kaarsen branden voor een echt sfeervol concert!

Op 5 januari wordt het nieuwe jaar geopend met een vrolijk en spectaculair nieuwjaarsconcert door Evan Bogerd. Deze avond belooft een bijzondere orgelavond te worden (met pauze). Evan speelt een breed en gevarieerd programma met werken van Bach, Mendelssohn, Alain, Reger en de jubilerende Stanford. Uiteraard ontbreekt een improvisatie niet. Tot besluit klinkt Ravel's Bolero!

Details:

Zaterdag 30 december: Met Bach het jaar uit – Bach by Candlelight

Organist: Leo van Doeselaar

Vrijdag 5 januari 2024: Nieuwjaarsconcert

Organist: Evan Bogerd

Aanvang: 20.00 uur

Kaarten: €12,50 via Eventbrite of www.duyschotstichting.nl

Kaarten aan de deur: €15,-

Tot 16 jaar: toegang vrij

In de pauze van het nieuwjaarsconcert zijn dranken niet inbegrepen.

WesterCantorij

De WesterCantorij heeft zich momenteel ondergedompeld in het kerstrepertoire. Dat was even een omschakeling na het prachtige Requiem project.

We zingen allereerst op 10 december in het 'Festival of Nine Lessons and Carols'. Vervolgens in de kerstnachtsdienst op 24 december. Twee gelegenheden waar de leden erg naar uit kijken.

Momenteel hebben we veel nieuwe aspirant-leden mogen verwelkomen.

Daar zijn we erg blij mee! Ook meezingen? Laat het weten aan Evan Bogerd.

Lunchconcerten

In de opmaat naar Kerst speelt Evan Bogerd wekelijks een lunchconcert op de woensdagmiddag, 13.00 uur.

Daarin klinken de mooiste werken voor Advent en Kerst.

Na de kerstdagen zijn er even geen lunchconcerten.

Het streven is om met de start van de 40-dagentijd weer te beginnen met een nieuwe serie. Meer informatie daarover in de volgende Tref.

Met vriendelijke groet,

Evan Bogerd
cantor-organist Westerkerk

KERSTCONCERTEN

Zaterdag 9 december: Kerstconcert Grootkoor Amsterdam met Tenor Florian

Aanvang: 20.00 uur

Het is inmiddels een traditie geworden. In december genieten jaarlijks vele mensen van de befaamde Grootkoor kerstconcerten. Kom alvast in de kerststemming!

Een groot gemengd koor, samen met Tenor Florian en de begeleiders Martin Zonnenberg (vleugel) en Martin Mans (orgel), vertolken de grootste kerstklassiekers aller tijden. Dirigenten: Etty van der Mei en Nan van Groeningen.
Kaartverkoop: www.grootkoor.nl

Vrijdag 15 december: Messiah - Nieuwe Philharmonie Utrecht

Tijden: 19.30-22.45 uur

De Messiah van Händel is een van de meest uitgevoerde werken uit de klassieke muziek. Soms worden de Messiah en de Matthäus Passion van Bach met elkaar vergeleken, maar dat is - zegt Johannes Leertouwer zinloos. Hij heeft daar nog veel meer over te zeggen en dat doet hij ook in een boeiende podcast van NPO Radio4.

Kaarten via www.nphu.nl

Zondag 17 december: Kerstconcert Excelsior

Aanvang: 14.30 uur

Kerstfeest met Groot Excelsior en het Amsterdams Operakoor. Het belooft weer een sfeervol en gevarieerd programma te worden met klassieke en lichte muziek. Het publiek zal uitgenodigd worden enige kerstliederen mee te zingen.

Kaarten via www.jongexcelsior.nl

Donderdag 21 december: Kerst sing a long met Cor Bakker

Aanvang: 20.15 uur

Zing bekende Kerstliederen mee. Met Cor. En zijn fantastische combo. Het Zwanenkoor. En 3 solisten van wereldklasse. Dat alles in een prachtig aangeklede Westerkerk in Amsterdam. *Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!*

Kaarten via www.corbakker.nl

DE WESTERWINKEL IN KERSTSFEER



Als het december wordt, verandert de Westerwinkel in een kerst-winkeltje in de Wester. Je kun er terecht voor kerstkaarten, kerstboekjes en kerstversiering. Dit jaar is iets heel bijzonders in het assortiment opgenomen: Kerstherinneringsballen, waarop een stukje Westertoren is verwerkt (€ 19,50 per stuk).

De kunstenaar, Maren Elema, vertelt erover: "Deze bal is met veel liefde ontworpen en handgemaakt. De band die je met je stad kunt opbouwen is bijzonder. Talloze voetstappen liggen in de straten. Je hart blijft er altijd mee verbonden. Ik heb het historische materiaal, steen dat vrijgekomen is bij de restauratie van de

Westertoren, verwerkt op een kerst-herinneringsbal. 5% van de opbrengst komt overigens ten goede aan de Stichting Het Blauwe Fonds, dat zich inzet voor lhbtq+ emancipatie."

Kom langs in de Westerwinkel de komende weken. Op zoek naar een mooi geschenk i.v.m. Sinterklaas of Kerst? Dat lukt vast.

De werkers in de Westerwinkel
Gerdie Demaret
Gine Goldberg
Cristina Pumplun

AMNESTY INTERNATIONAL

Op woensdag 6 december 2023 en op woensdag 3 januari 2024 zijn er schrijfavonden voor Amnesty International. Wij schrijven van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Prinsenhuis, Prinsengracht 277b, bel: Grote zaal.

Wij schrijven altijd de drie brieven voor de casussen die door het hoofdkantoor van Amnesty in Londen voor die maand zijn uitgezocht en opgesteld. Postzegels zijn nog steeds tegen het bedrag van € 1,65 bij mij te verkrijgen, maar we hebben met elkaar uitgevonden dat bijna niemand meer gewoon klein geld bij zich heeft. Wij zijn in de groep nog even aan het overleggen wat in de toekomst de beste manier zal zijn om de postzegels te betalen. We kunnen de deelnemers vragen om hun eigen postzegel te kopen of het geld van de zegels aan mij over te maken. Mijn bankrekening heeft geen tikkie's.

Verder is alles natuurlijk aanwezig. Voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie, schrijfblokken en enveloppen. Maar het belangrijkste is het schrijven met een aantal mensen in een heel prettige sfeer.

Op 10 december is het weer de Dag van de Mensenrechten en over de hele wereld worden er op die dag vele brieven geschreven.

Gelukkig ook in Nederland, op scholen, in buurthuizen, in verzorgings- en verpleeghuizen, overal in de huiskamers, op het bureau van de politie en bij de brandweer, bij allerlei jeugdorganisaties. Een veelheid aan locaties en een veelheid aan mensen die zich die dag inzetten voor alle mensen die in de hele wereld lijden aan de schending van mensenrechten.

Voor mensen die in de buurt van de Wester wonen is het heel fijn dat wij op het bijna naastgelegen kantoor van Amnesty International, Keizersgracht 177, van 10.00 uur tot 22.00 uur, samen met veel Amsterdammers, mensen die er speciaal voor naar Amsterdam komen en mensen die in Amsterdam werken, kunnen schrijven.

Gelukkig mogen wij onze traditie om op de eerste zondag van de maand een casus van Amnesty International in de kerkdienst onder de aandacht te brengen en handtekeningen van u te vragen ook in het nieuwe jaar weer voortzetten. Wij zijn daar heel erg blij mee. Het is zo'n kleine moeite even een handtekening zetten, maar die ene handtekening kan voor een mens in nood juist het verschil betekenen.

Nicolette Besemer

DE GRAVEN IN DE WESTERKERK

Teunis Lambert Udink, graf Ts NZ

De komende edities gaan over de familie Udink. Een naam die ik bij het invoeren van de data veel tegenkom zo halverwege de 18^e eeuw. Helaas betreft het vooral dan 'kind van Barend/Barent Udink'. Daarover meer in de volgende Tref. Nu staat zijn vader, Teunis, centraal. Zijn naam komt onder andere in de archieven voor bij de doop van zijn zoon Barend in 1712. Echter betreft het hier een toelichting daarop die 85 jaar later is toegevoegd. De correctie betreft de toevoeging van de achternaam Udink.

Het familiegeslacht Udink heeft zijn wortels in Twente, met name in Holten. Hier werd Theunis in 1670/1671 geboren. Samen met nog een paar neven migreerde hij in 1708 naar Amsterdam. Hier vestigt hij zich als bakker, coorndrager en poorter. Dat laatste betekende dus dat hij meer rechten had dan andere burgers die dat niet waren. Vanuit het familieonderzoek kan opgemaakt worden dat de Twentse familie niet helemaal onbemiddeld was. Behalve bakker wordt hij dus uitdrukkelijk als coorndrager genoemd. Misschien wel beter te begrijpen als korendrager.

Dit was in Amsterdam een vrij belangrijk gilde. Amsterdam was, zo rond de tijd dat Theunis in Amsterdam arriveerde, het centrum van de Europese graanhandel. Vanuit het Oostzeegebied werd graan aangevoerd en in Amsterdam opgeslagen en verhandeld. De korendragers waren hierbij onmisbaar. De grotere schepen konden niet direct de pakhuizen in de stad bereiken. Korendragers werden in feite ingehuurd als laatste stukje in de vervoersketen. Voor de hele voedselvoorziening in die tijd was het korendragersgilde dus belangrijk en zo werden ze ook behandeld. In 1708 trouwde Teunis met Barendina Ottenhoff van Delden, 32 jaar oud. Samen kregen zij twee kinderen, Barend en Alida. In 1728 overleed Barendina, ongeveer 52 jaar oud. Ook de familie van Barendina was afkomstig uit Twente.

Teunis woonde ten tijde van zijn huwelijk op de Oude Nieuwstraat (tussen de Spuistraat en de Singel). Nadien verhuisden zij naar, een stukje verder, de Nieuwezijds Voorburgwal. Teunis zou begraven worden in de Westerkerk op 19 maart 1762, ruim 90 jaar oud.

Overigens is het wel aardig om hier ook de oproep te doen, mocht iemand deze kennis hebben, wat de betekenis/achtergrond is van de graven met de benaming Ts NZ en Topst. De eersten bevinden zich helemaal aan de muur waar het orgel hangt, en richting de deur van het Prinsenhuis. Aan de andere kant, onder het balkon zijn er vijf graven onder de noemer Topst. En eentje met de naam Ts ZZ. Wie het weet, mailen mag!



Peter Stans
pieter.stans@student.ou.nl

Bronnen:

https://archieff.amsterdam/indexen/persons?ss=%7B%22q%22:%22Theunis%20Udink%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D

(De naam van Theunis Udink komt op diverse manieren voor, o.a. Teunis (Lambertsz) Udink, maar ook onder Theunis Lambertse Udoink komt e.e.a. tevoorschijn).

https://solidariteit.nl/extra/2020/het_gilde_van_de_amsterdamse_korendragers.html

<http://www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-K.html>

<http://www.uding.com/udink/udinkdl1.htm>

<http://www.westergraven.nl/>

NIEUWJAARSRECEPTIE PKA

Ook dit jaar organiseert de PKA weer een nieuwjaarsreceptie voor haar medewerkers, vrijwilligers uit de kerkplekken en verdere contacten! Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en het goede te wensen voor het nieuwe jaar.

Ook voor de jongeren van 12 tot 18 jaar zal er weer een programma georganiseerd worden, bij opgeven graag aangeven hoeveel jongeren er komen. De jongeren die betrokken zijn bij de activiteiten die door stedelijk georganiseerd worden, krijgen zelf een uitnodiging.

Datum: Vrijdag 12 januari
Tijdstip: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: Noorderkerk
Opgave: Voor 8 januari: info@protestantsamsterdam.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

Ook de **Duyschot Stichting** heeft de Culturele ANBI status.

Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of betreffende organisatie.

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente

Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00

Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28

Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66

Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00

Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70