

WESTERKERK

AMSTERDAM



Tref.

MAANDBLAD
NR 515
SEPTEMBER 2023



Redactie: Cristina M. Pumplun, Rein Niesing, Elka Bak
Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam - Tel: 020 - 624 77 66
info@westerkerk.nl - www.westerkerk.nl

AGENDA

*De diensten worden via de livestream uitgezonden
en zijn te zien op kerkdienstgemist.nl
en het YouTube kanaal van de Westerkerk*

Zondag	27 augustus	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld Organist Evan Bogerd
Zondag	3 september	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld Organist Evan Bogerd Maaltijddienst, Heilig Avondmaal
Zondag	10 september	10.30 uur	Ds. G. Scholte Organist Evan Bogerd
Zondag	17 september	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld Organist Evan Bogerd
Zondag	24 september	10.30 uur	Ds. H. Koetsveld Organist Evan Bogerd 600 ^{ste} Cantatedienst Ich glaube, lieber Herr (BWV 109), Johann Sebastian Bach Westerkerkkoor, solisten en Ensemble 't Kabinet o.l.v. JanJoost van Elburg
Zondag	1 oktober	10.30 uur	Ds. J.J. Blom Organist Evan Bogerd

VAN DE PREDIKANT

Het zal vermoedelijk de 26^e keer zijn dat ik zo'n tekstje tik op de grens van de vakantietijd en het nieuwe voorliggend seizoen. Ik weet niet hoe u/jou dat vergaat, maar het geeft altijd een beetje een dubbel gevoel dat de lichte zomertijd waarin op een of andere manier meer lucht zit in wat je te doen hebt vrij rap verandert in 'toonzetting'. Ik zet dat laatste woord tussen aanhalingstekens, want het is lastig precies te verwoorden. En dan gaat dat ook nog eens gepaard met een zekere dubbelheid: met vrolijkheid en verwachting uitkijken naar wat de komende tijd allemaal te brengen heeft en tegelijkertijd constateren dat 'het vakantiegevoel' al net zo snel smelt als het ijsje eerder in de zomerhitte.

Huiswerk

Over dubbele gevoelens gesproken: wat een bizarre zomer met tal van rampen, weerextremen en een hele rij berichten van ook nieuw geweld is dit geworden. Het voedt het niet meer te ontlopen besef dat we in een kanteling van de tijden terecht zijn gekomen. En ook dit besef botste in mijzelf stevig met wat in vroegere tijden als een soort zomerse lichtheid werd ervaren én meer dan ooit te weten dat er stevig 'huiswerk' ook op het bordje van de kerk ligt als het om de grote vragen van de schepping, de vrede en de gerechtigheid gaat. En dan ook altijd - want daar zijn we toe geroepen - met het oog op de kracht van de hoop, de beweging van de liefde en de energie van het vertrouwen.

Een nieuwe studentenwerker

Het was heerlijk om de collega's van de staf op de dag dat ik dit stukje schreef weer allemaal gezond en wel 'in huis' te hebben en met elkaar de plannen te smeden en de vele activiteiten rond de kerkelijke activiteiten, verhuur en de vele concerten af te stemmen.

Over de staf gesproken: die gaat uitgebreid worden met Tamar Karman, ons allen bekend als de tienerwerker van de afgelopen jaren. Zelf nog student (master theologie) wordt zij kerkelijk medewerker met als taak om het werk met en voor studenten dat rond de studentenmaaltijden zo spontaan is begonnen verder vorm te geven en te structureren. Te denken valt aan persoonlijke of groepsgesprekken (hoeveel jongeren hebben niet behoefte aan een luisterend oor), thematische bijeenkomsten, en het bekend maken dat de Wester ook voluit een plek voor jonge mensen wil zijn die op zoek zijn naar de spirituele en levensbeschouwelijke bronnen van hun leven. En wat er verder in de spontaniteit en creativiteit allemaal kan ontstaan. We zijn er buitengewoon blij mee dat het gelukt is dat Tamar een aanstelling heeft kunnen krijgen voor 10 uur per week. In de komende dienst van zondag 27 augustus zal zij 'in dienst worden gesteld'.

Compleet

Al even blij mogen we zijn dat Jan van de Langemheen ons College van Kerkrentmeesters weer compleet maakt en dat hij eveneens komende zondag in het ambt van ouderling-kerkrentmeester zal worden bevestigd. Met enthousiasme en overtuiging zei hij 'ja' op de vraag of hij deze taak op zich wil nemen. Het is voor de kerkrentmeesters een grote verantwoordelijkheid om het beheer van de kerk en de kerkelijke financiën op orde te houden. Neem alleen al het op te lossen probleem van de snel verzakkende vloer.....

En daarmee is onze kerkenraad weer compleet. Het is een groot goed dat dat in relatief korte tijd gelukt is, want dat is bepaald geen vanzelfsprekendheid meer in de kerk. De motivatie van de 'nieuwelingen' is dezelfde als van de mensen die al langer in de kerkenraad zitten en van tal van gemeenteleden: de liefde voor de kerk die zich ook uit in een groot besef van verantwoordelijkheid dat het doorgeven en de doorgang van de christelijke traditie niet meer vanzelfsprekend is.

De Maaltijddienst: een ideaal moment

Een week later op zondag 3 september vierden wij de liturgie weer in de vorm van de Maaltijddienst. De reacties van vorig jaar waren zo uitgesproken positief dat we besloten ook nu weer met zo'n bijzondere morgen van ontmoeting, muziek, woord en maaltijd het nieuwe seizoen te openen. Het is een hele organisatie, maar er wordt met enthousiasme door een hele club vrijwilligers ondersteund door de stafleden naartoe gewerkt. Het is een uitgesproken ideaal moment vanwege de 'laagdrempeligheid' om mensen uit uw/jouw eigen netwerk uit te nodigen om kennis te laten maken met onze Wester en onze gemeente. Dat gebeurde vorig jaar ook al, maar dat kan nooit te veel zijn. Gewoon doen. Geen probleem als we te weinig zouden hebben ingeslagen, want brood dat laat zich breken en delen. En dat gaan we deze dienst dan ook doen, indachtig aan wat Jezus zijn leerlingen heeft meegegeven om brood en beker te delen als symbool van het delen van zichzelf aan ons allemaal.

Het is magnifiek dat iemand al een zeer ruime gift heeft gegeven voor deze Maaltijddienst. Maar als we allemaal bijdragen wat we kunnen dan komen we ongetwijfeld uit de kosten. De kracht van deze opzet is de ruimte die ook aan de onderlinge ontmoeting wordt geboden. De min of meer gebruikelijke liturgische onderdelen van de dienst worden verrijkt en aangevuld met een paar momenten waarin we uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan.

Over het nieuwe seizoen

In de bijlage bij deze Tref vindt u een overzicht van de activiteiten van de eerste helft van dit seizoen. Aarzel je of je mee wilt doen, neem dan vooral even contact met me op. Graag wel uw/jouw opgave bij de aangeboden gespreksmomenten. Komt het betreffende moment niet uit, maar zou je graag mee willen doen: laat dat ook even weten, want wellicht geldt dat voor meer mensen en is het dus zinnig te kijken naar een ander te kiezen dagdeel.

Tenslotte

Ik kijk uit naar wat ons allemaal weer gegeven wordt in de rijkdom van geplande en spontane ontmoetingen en dat we met elkaar open, liefdevol en altijd uitnodigend een open kerk in de stad zijn voor iedereen die verlangt naar de ontmoeting met een ander en de Ander.

Herman Koetsveld

START MORGENGEBEDEN 6 SEPTEMBER

Vanaf woensdag 6 september beginnen we de dag in de Wester weer elke morgen van maandag t/m vrijdag met een morgengebed rond het Brandend Braambos.

De start van de dag met stilte, gebeden, het samen zingen van een lied, lezing van woorden uit de bijbel – een Psalm of een andere korte tekst – geeft verdieping mee op weg naar de nieuwe dag met alles wat die brengen zal.

Tijd: 9.00 – ca. 9.15 uur.

De deur van de kerk gaat open om 8.45 uur.

Let op: i.v.m. de rust sluit de deur van de kerk om 9.00 uur.



VAN DE KERKENRAAD

Van het pastoraat

Weet dat er nog altijd de mogelijkheid bestaat om contact op te nemen met de predikant of met de pastoraal ouderling voor een ondersteunend gesprek. Dat kan telefonisch of bij de zondagse kerkdienst. Een vriend of vriendin vragen om met ons contact op te nemen kan natuurlijk ook en gelukkig gebeurt dat, doorgaans bij de koffie na de dienst. Op zo'n moment besef je hoe goed het is dat er in onze gemeenschap naar elkaar omgekeken wordt.

Met vriendelijke groet,

Harmke van de Fliert
pastoraal ouderling
06 20983641

Van de diaconie

HOORT EN ZEGT HET VOORT!!!

Zondag 3 september vieren we een maaltijddienst als begin van het nieuwe seizoen. Een oude traditie in de Wester die vorig jaar nieuw leven is ingeblazen en naar meer smaakte. De bedoeling van de dienst is om in een uitnodigende omgeving niet alleen lichaam en geest te voeden, maar vooral ook elkaar beter te leren kennen en zodoende de gemeenschap te versterken.

De dienst volgt de in de Wester bekende liturgie maar wordt gevierd aan tafels tijdens het genot van spijs en drank. Er zijn in de dienst momenten voorzien om in gezamenlijke gesprekken de inhoud uit te diepen, met elkaar kennis te maken en zodoende meer dan anders gezamenlijk de inspirerende momenten van de dienst te beleven. Een avondmaalsviering is vanzelfsprekend onderdeel van de dienst.

Het is ook uitdrukkelijk de bedoeling om deze speciale gelegenheid aan te grijpen om mensen die onbekend zijn met de Westerkerk uit te nodigen om op deze bijzondere manier kennis te maken met onze kerkelijke gemeenschap. Vandaar in deze Tref de oproep om zoveel mogelijk vrienden en bekenden uit te nodigen tijdens deze inspirerende gelegenheid met kerkelijke tradities kennis te maken.

Graag tot 3 september!

Ernst Stoker
diaconie Westerkerk

Van de staf

Als u doordeweeks de Wester binnenloopt treft u daar niet alleen veel toeristen aan, maar ook kerkwachten én cliënten van Philadelphia. Dankzij onze vele vrijwilligers én deze "Philies" kan de kerk elke dag het hele jaar door van 11.00 tot 15.00 uur open zijn.

De Philies verrichten uiteenlopende werkzaamheden zoals koper poetsen, schoonmaken, koekjes bakken, wassen en koffie schenken.

Helaas komt er vanwege een tekort aan cliënten per 1 oktober a.s. een einde aan hun aanwezigheid in de kerk. Dat vinden wij heel jammer en verdrietig, want de staf heeft inmiddels een stevige band met hen opgebouwd.

We zullen ze gaan missen, want we hadden hun ondersteuning bij de openstelling van de kerk hard nodig.

Vandaar dat wij nu naarstig op zoek zijn naar een gastvrouw of gastheer, die de taken van de Philies op zich wil nemen.

Iemand met een groot hart voor de kerk en voor de bezoekers! En die de tijd heeft om twee of meer vaste dagen in de week aanwezig te zijn, in principe tussen 11.00 en 15.00 uur.

Redelijk tot goede beheersing van Engels is wel gewenst.

Bent u die gezochte vrijwilliger of weet u iemand die deze taak op het lijf geschreven is? Schroom dan niet en neem contact op met onze bureaucoördinator Elka Bak via info@westerkerk.nl of 020-6247766.

We zien uw reacties met belangstelling tegemoet!

Rein Niesing
ambtelijk secretaris

600^{ste} Cantatedienst

Op 24 september vieren we tijdens de ochtenddienst in de Westerkerk een feestje: de 600^{ste} Cantatedienst in onze Wester - een gedenkwaardig moment! Graag nodigen we u uit om het jubileum met ons te vieren. De Cantatedienst begint om 10.30 uur. Op het programma staat de prachtige Cantate 'Ich glaube , lieber Herr' (BWV 109) van J.S. Bach. Uitvoerenden kunt u vinden op www.westerkerkkoor.nl.

De Cantatediensten bestaan al sinds 1952. Inmiddels zijn we 71 jaar verder en hebben achtereenvolgens vier vaste dirigenten, vele koorleden en musici gezorgd voor prachtige uitvoeringen van vele cantates van J.S. Bach en tijdgenoten in de setting waarvoor ze bedoeld zijn, midden in de eredienst. Dat is iedere cantatedienst al een feest op zich. De belangrijkste constante factor vormen de Bachcantates, een onuitputtelijke muzikale én tekstuele bron, waar we ook de komende jaren zonder moeite uit kunnen blijven putten.

Veel cantates die tijdens de Cantatediensten in de Westerkerk geklonken hebben, zijn door J.S. Bach gecomponeerd in de periode dat hij cantor-organist was in de Thomaskirche in Leipzig. Dit jaar is het 300 jaar geleden dat hij deze functie aanvaardde. Heel bijzonder dat beide jubilea in hetzelfde jaar vallen! In Leipzig circuleren vanwege dit jubileum ansichtkaarten en posters met teksten die ons uit het hart gegrepen zijn: *Bach Bewegt, Bach Verbindet, Bach Inspiriert, Bach Begeistert, 300 Jahre in Leipzig für die Welt*. Daar sluiten we ons in de Westerkerk van harte bij aan: *600 Cantatediensten voor Amsterdam!*

Wie jarig is trakteert! Daarom sluiten we de feestelijke dienst af met koffie, thee en een jubileumgebakje. En als klap op de vuurpijl hebben we ook nog een extra verrassing voor de aanwezigen, als aandenken aan deze mijlpaal. We hopen dat u erbij bent om er samen met ons een prachtig feest van te maken.

Een muzikale groet en hopelijk tot 24 september namens het bestuur van de St. Cantatediensten Westerkerk, dirigent en koorleden van het Westerkerkkoor en musici van ensemble 't Kabinet.

Thomas Kloppenburg
ouderling kerkmuziek



Repetitie Westerkerkkoor september 2022

JEUGD IN DE WESTER

Kinderkerk- en crècheleiding gezocht!

Zou je af en toe de kinderkerk willen leiden of op de kleinsten passen? Vraag je je af of het iets voor jou is? Laat het weten! Het team van vrijwilligers bestaat uit een mix van ouders en niet-ouders die de kinderen opvangen en steeds meer de geheimen van het christelijk geloof laat zien.

Tot op heden is er altijd kinderkerk en crèche en zetten vrijwilligers zich 8 keer per jaar in. Meld je bij de begeleiders of stuur een bericht naar Annet Schelling in de Westerapp of via 06-14644661.

Annet Schelling
jeugdouderling

MENSEN IN EN OM DE WESTER: MARGARETHA PLUIM

Margaretha is inmiddels alweer ruim drie maanden scriba van de Westerkerk. Cristina Pumplun mailde met haar over haar band met de Wester en hoe zij het scriba zijn beleeft.

Margaretha, hoe ben je bij de Wester betrokken geraakt?

Ik ben voor mijn studie in Amsterdam gaan wonen en werd toen als belijdend lid overgeschreven naar een kerkgemeente in Amsterdam-West. Die kerk heb ik bezocht, maar ik voelde me er niet thuis. Mijn voornemen van destijds om een kennismakingstoer langs Amsterdamse kerken te maken is gestrand nadat ik de Westerkerk had bezocht. Wat een prachtige plek middenin de stad is dit!



Belangrijker was, dat ik mij er meteen thuis voelde. Het licht, de sfeer, de kerkdiensten met Nico ter Linden en met muziek van Jos van der Kooy: het sprak mij allemaal aan. Ook vond ik er de geborgenheid terug van wat ik gewend was van de kerk van mijn jeugd (in Zwartsluis, Overijssel). In de Westerkerk werd ons huwelijk bevestigd en is onze dochter gedoopt. Omdat zij altijd met veel plezier naar de kindercrèche van de Westerkerk is gegaan, ben ik actief geworden als crècheleiding. Ik vind het belangrijk dat kinderen - hoe jong zij ook zijn - zich welkom voelen in de Westerkerk.

2. Waar kom je vandaan als je naar de Wester gaat op zondagmorgen?

Ik kom op zondag op de fiets uit Bos en Lommer. Daar woon ik met mijn gezin met veel plezier.

Inmiddels herken ik ook meerdere actieve leden van de Westerkerkgemeente die in Amsterdam-West wonen en op zondag de gang naar de Westerkerk maken. Amsterdam is soms net een dorp.

3. Waar houd jij je doordeweeks mee bezig?

Ik werk in Den Haag voor de rijksoverheid. Met de collega's in mijn team adviseren we de ministers over nationaal en internationaal beleid en regelgeving voor de aanpak van fraude en corruptie. De wereld zou er mooier uitzien als we stoppen met stelen en bedriegen. Het belangrijkste van beleidswerk is niet het verzinnen van nieuwe regels, maar het effectief beïnvloeden van het gedrag. De overheid kan dat echt niet alleen en moet dus partners vinden om mee samen te werken. Een groot deel van mijn werktijd gaat op aan overleggen en vergaderen. Ik beschouw het als een middel om bijstand te mobiliseren en om gezamenlijke doelen te kunnen bereiken. Vaak lukt dat ook, maar niet altijd.

4. Jij bent nu ruim drie maanden scriba. Hoe vind je het?

Het is een eer om nu als scriba een praktische bijdrage te mogen leveren aan het reilen en zeilen van deze kerkgemeente samen met de andere kerkenraadsleden. Ook al kom ik al lang in de Westerkerk, pas in de functie als scriba heb ik inzicht gekregen in de enorme logistiek en de inzet van de stafmedewerkers en heel veel vrijwilligers die door de week en op zondag nodig zijn om zowel de kerkgemeente als ook de bedrijfsmatige kant soepel te laten draaien. Dit gebeurt bovendien met heel veel liefde, betrokkenheid en kennis van zaken!

Waar ik, eerlijk gezegd, tegenop zag, was, om nog meer te vergaderen en het papierwerk erbij. Maar dat valt mee omdat de kerkenraadleden heel actief zijn en heel fijne mensen zijn om mee samen te werken. Ook heeft mijn voorganger Rein een soepele overdracht mogelijk gemaakt. Zo kan de kerkenraad terugvallen op zijn parate kennis en ervaring van meer dan twaalf jaar trouwe dienstjaren als scriba.

5. Wat zijn volgens jou de uitdagingen voor een kerk als de Wester in deze tijd?

Ik denk bij deze vraag meteen aan het beeld van de vijgenboom in de wijngaard. De uitdaging voor de Wester is om na te denken hoe wij als geloofsgemeenschap relevant zijn en willen zijn. Wat zijn de uiteindelijke vruchten van ons geloof en hoe organiseer en ondersteun je dat voor mensen als kerkgemeente? Welke kerk zijn we en wat willen we nalaten? Dat zie ik als de opdracht aan de Wester in het nu, maar ook met het oog op de komende generaties.

MUZIEK IN DE WESTER

Monumentenconcert: Orgel vs Orkest

Op zondag 10 september is er een bijzonder concert in de Westerkerk. Een symfonisch programma volledig opgebouwd rondom het orgel. Tijdens dit concert zal een haast vergeten parel uit de Franse Romantiek weer klinken in Nederland: de Tweede Symfonie van Alexandre Guilmant, een groot werk voor orgel en symfonieorkest.

Daarnaast klinkt de, eveneens zelden uitgevoerde, Hunnenschlacht van Liszt. Een symfonisch gedicht dat de veldslag tussen de Hunnen en Romeinen uitbeeldt en waarin ook een speciale rol is weggelegd voor het orgel.

Speciaal voor deze gelegenheid is een symfonieorkest opgericht, Het Oost West Orkest, bestaande uit de beste musici uit de regio's Amsterdam en Twente. Evan Bogerd, organist van de Westerkerk, zal de orgelpartij voor zijn rekening nemen en het geheel zal onder leiding staan van de jonge, getalenteerde dirigent David de Goede.

Datum: zondag 10 september 2023

Aanvang: 16.00 uur

Duur: 70 minuten zonder pauze

Kaarten: € 20,-/€10,- via Eventbrite (tot 16 jaar gratis)



Lunchpauzeconcerten

Aanvang: 13.00 uur

Op woensdagmiddag bent u van harte welkom bij de lunchpauzeconcerten in de Westerkerk. De lunchpauzeconcerten duren ongeveer een half uur en zijn vrij toegankelijk. Wij zijn blij met uw bijdrage na afloop!

Woensdag 30 augustus: Albèrt Driessen
Woensdag 6 september: Christiaan de Vries
Woensdag 13 september: zie hieronder
Woensdag 20 september: Evan Bogerd

Evan Bogerd
cantor-organist Westerkerk

NOG MEER MUZIEK

Jubileumconcert Almelo's Mannenkoor

Het Almelo's Mannenkoor is een algemeen en traditioneel mannenkoor, opgericht op 6 januari 1918 en kent een zeer rijke geschiedenis. Evenals vele mannenkoren in Nederland heeft het koor te maken met "vergrijzing", doch de ca. 25 zangers laten zich niet uit het veld slaan en zingen nog steeds de sterren van de hemel. De vaste sopraan van het koor, Armanda ten Brink, reist mee naar Amsterdam. Zij zal samen met het koor o.m. een deel uitvoeren uit de opera La forza del destino van Giuseppe Verdi, het La Vergine degli Angeli, het Benedictus van Charles Gounod en het Ave Maria van William Gomez. Het repertoire van het mannenkoor bestaat verder uit twee delen uit de Deutsche Messe van Franz Schubert, het Priesterkoor uit de Zaubertflöte van Wolfgang Amadeus Mozart. Ook eigentijdse werken worden uitgevoerd zoals het Whispering Hope, When the Saints en Tell my father uit de musical The Civil War. Het koor staat onder leiding van dirigent Nick Moritz en wordt op vleugel begeleid door Han Kolthof. Het lunchconcert wordt bijgewoond door de erevoorzitter van Almelo's Mannenkoor, de heer Arjan Gerritsen, Burgemeester van Almelo.

Datum: woensdag 13 september 2023

Aanvang: 13.00 uur

Duur: ongeveer 45 minuten

Vrije toegang, collecte na afloop

AMNESTY INTERNATIONAL

Op woensdag 6 september mogen wij voor de eerste keer na de zomer weer gezamenlijk brieven schrijven voor Amnesty International. Deze brieven worden maandelijks vastgesteld door het hoofdkantoor van Amnesty in Londen en in die betreffende maand wordt dan vanuit de hele wereld dezelfde brief gezonden.

Wij schrijven in het Prinsenhuis, Prinsengracht 277b (bel Grote zaal) van 19.30 tot 21.00 uur.

Voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie is altijd aanwezig en postzegels zijn bij mij tegen kostprijs verkrijgbaar (wereldpostzegel, tegenwoordig € 1,65).

Deze maand zullen wij voor de vierde keer dit jaar op de eerste zondag van de maand (zondag 3 september) aandacht mogen vragen voor een hele bijzondere campagne van Amnesty. Tijdens de kerkdienst zal ook aandacht besteed worden aan deze campagne. Ik denk dat het een heel bijzondere dienst wordt en ik hoop dat u met veel mensen ook een handtekening zult komen zetten.



Nicolette Besemer

DE GRAVEN IN DE WESTERKERK

Mr. Jan Casper Hartsinck & Susanna Cornelia Pels, Graf 164NZ

Jan Casper werd op 3 september 1689 geboren op Oost-Vlieland. Hij kwam voort uit een bij uitstek regentengeslacht, een familie met een rijke geschiedenis. Die vanaf begin van de 14^e eeuw woonachtig waren in Antwerpen. De gevolgen van de reformatie leidden ertoe dat overgrootvader Joris en zijn familie uitweken naar Meurs (Mors, Moers). Dit stadje ligt in Noordrijn-Westfalen, maar stond tot 1702 onder gezag van de Oranjes. Via Meurs kwamen de nakomelingen in de Noordelijke Nederlanden terecht waarbij Amsterdam de voornaamste bestemming bleek. De opa van Jan Casper, Carel zou zich vooral als koopman bezighouden bij de West-Indische Compagnie (WIC) en de Verenigde Oost-

Indische Compagnie (VOC). Zijn gematigde manier van optreden naar de bewoners en koning van Tonkin (thans Vietnam) leidde ertoe dat hij door de koning als soort van aangenomen zoon werd behandeld met alle egards van dien.



Jan Casper trouwde in 1715 met Susanna Cornelia Pels, 20 jaar oud. Uit dit huwelijk zouden vijf kinderen voortkomen. De moeder van Susanna, Susanna Jacoba Valckenier was geboren in Tonkin. De connectie met de Hartsinck-familie mag daar al vermoed worden. Bij het huwelijk waren beide ouders van Susanna reeds overleden. Susanna had Jacob Valckenier als voogd. Behalve haar oom, was hij ook een van telg uit een der invloedrijkste Amsterdamse regentenfamilies van de zeventiende eeuw. Jan Casper zou zich in zijn werkzame leven bezighouden als equipagemeester (beheer over de uitrusting van de vloot) van de Admiraliteit van Amsterdam. Hij was regent van het oude mannen- en vrouwengasthuis.

Jan Casper Hartsinck komt voor op de lijst van directeuren van de Sociëteit van Suriname. Hij werd aangesteld in/na 1739. Voor een veel gedetailleerdere beschrijving van de geschiedenis van deze, onlosmakelijk met de slavernijperiode verbonden instelling, verwijs ik naar de bronopgave hieronder. Jan Casper staat ook als eigenaar van een plantage op Berbice vermeld, een Nederlandse kolonie in Zuid-Amerika, een onderdeel van voormalig Nederlands-Guiana. In 1763 brak hier een opstand uit van de tot slaaf gemaakten.

Susanna overleed in december 1750 en werd op 16 december begraven. Jan Casper overleefde zijn vrouw nog negen jaar, hij werd begraven op 5 oktober 1759.

Peter Stans

Bronnen:

<https://tacotichelaar.nl/wordpress/societeit-van-suriname/>

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Hartsinck>

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Berbice>

Stadsarchief Amsterdam (afbeelding: Jan Caspar Hartsinck, omstreeks 1750)

Betrokkenheid bij doorstart Volzin

Via mijn goede vriend Enis Odaci met wie ik al een dikke 13 jaar optrek ben ik betrokken geraakt bij de 'doorstart' van het levensbeschouwelijk magazine Volzin. Dit blad (en de website) is ooit ontstaan uit de Rooms-katholieke Bazuin het protestantse Hervormd Nederland. Omdat de uitgever BDU Volzin op termijn wilde gaan afstoten hebben redacteurs Enis Odaci en Greco Idema de Stichting Zingeving &Media (SZM) opgericht als nieuwe eigenaar van het 'merk' Volzin.

Ik ben als bestuurslid van ZSM van dichtbij getuige van wat er allemaal bij komt kijken om Volzin een langer leven te gunnen. Dat is werkelijk indrukwekkend. BV's moeten worden opgericht, tal van contracten gesloten, bedrijfsplannen gesmeed, rekeningen geopend en zo nog veel meer. Maar onder dit alles leeft de passie om Volzin door te laten groeien als breed oecumenisch georiënteerd platform voor alles wat met religie, spiritualiteit, tijdgeest en samenleving te maken heeft.

Het is bijzonder en betekenisvol dat Enis als moslim nu mede leiding gaat geven aan Volzin. Ik leerde hem kennen als verkeerskundig ingenieur, maar nu is hij voltijds bruggenbouwer op levensbeschouwelijk gebied.

Ik ben me ervan bewust dat dit stukje tekst een hoog Loekie-gehalte heeft, maar ik roep het graag van de daken dat iedereen die geboeid is door de vragen van geloof en samenleving met dit blad veel krijgt aangereikt dat inspireert en te denken geeft.

In de volgende Tref komt er een aanbieding voor ons als Westerkerkers. Maar werp vooral nu al een blik op de verzorgde en elke dag vernieuwde site: volzin.nl Dat geeft al een indruk van de veelzijdigheid en diepgang waar je je hart aan op kunt halen.

Herman Koetsveld

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

Ook de **Duyschot Stichting** heeft de Culturele ANBI status.

Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of betreffende organisatie.

Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente

Kerkrentmeesters: NL 47 RABO 0109 2797 00

Collecterekening: NL 51 RABO 0313 5519 28

Stichting Vrienden Westerkerk: NL 30 RABO 0109 9279 66

Diaconie Westerkerk: NL 46 INGB 0004 9718 00

Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL 04 INGB 0003 8921 70



Een volle Westerkerk tijdens het winnaarsconcert van het Duyschot orgelconcours, 19 augustus 2023