



Groepen in/en gesprek - Westerkerk najaar 2023

Gesprekskring 'Achter de Kansel'

Hoe fijn en inspirerend kan het zijn om met een groep mensen de tijd te nemen om 'de dingen van het leven' eerlijk, kwetsbaar en grondig door te spreken. Dat kan n.a.v. een thema door iemand ingebracht, of ook een (Bijbel)tekst of een preektekst. Altijd zijn het persoonlijk getoonzette gesprekken op het grensvlak van geloof en samenleving.

De kring 'Achter de Kansel' bestaat al lang in onze Wester. Maar de samenstelling varieert per seizoen. Bedoeld dus voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. De gesprekken worden geleid door predikant Herman Koetsveld. Geïnteresseerd? Meer weten? Info bij hem via hkoetsveld@westerkerk.nl of 020 - 846 56 44.

Data: 1^e maandagavond van de maand - 2 oktober, 6 november en 4 december,
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Prinsenhuis
Opgave: gesprekachterdekansel@westerkerk.nl

Bijbel en gesprek

Het hoort bij het DNA van de protestantse traditie: samen de Bijbel openslaan, de tekst grondig lezen, de vragen die de tekst oproept en de mogelijke antwoorden met elkaar delen. Kortom: heel die spannende beweging met elkaar maken tussen de tekst van toen en ons leven nu. Er is ook een verzoek binnengekomen om de zogenaamde 'Wetenschapsbijbel' (met toelichtingen vanuit de huidige wetenschappelijke inzichten) bij de teksten die bij deze bijeenkomsten gelezen worden, te betrekken. In de Tref. en de andere berichtgeving zal worden aangegeven bij welke bijeenkomst(en) dat aan de orde is. Doorgaans zal de tekst worden gelezen die de volgende zondag in de kerkdienst aan de orde is. Wat in deze kring is gedeeld, kan dan zomaar in de dienst een eigen plek gaan krijgen.

Het plan is om naast een morgengroep ook een avondgroep te starten. Graag van tevoren even aangeven als u/jij van plan bent te komen. Aan de hand van de opgaven wordt gezien wat mogelijk is.

Data: dinsdagen 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december
Tijd: morgengroep 10.00 uur, avondgroep 20.00 uur
Locatie: Prinsenhuis
Opgave en info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Hoofdpijnen - geloofsverdieping

Soms komt het er gewoon een tijdje niet van om eens de tijd te nemen voor je vragen over de zin en onzin van je leven, voor de vragen die altijd wel ergens in jezelf ronddarren, voor je verlangen je weg van het geloof te verdiepen en meer inhoud te geven. Deze serie dinsdagavonden is bedoeld voor mensen die de persoonlijke bezinning op hun geloof ter hand willen nemen. Dat kunnen ook mensen zijn die overwegen belijdenis van hun geloof te willen doen. Vandaar ook de opzet om eerst een serie van wat meer verkennende avonden te hebben om die in de Veertigdagen-tijd te vervolgen met degenen die dan verder willen op de weg van persoonlijke verdieping, uitlopend wellicht in de keuze om belijdenis te doen. In het afgelopen seizoen was er in dit programma ook een kloosterweekeinde opgenomen. Er is veel voor te zeggen om dat ook met deze nieuwe groep weer te beleven. Mocht je belangstelling hebben, maar absoluut niet op de donderavond kunnen, laat het even weten.

Data: donderdagen 2, 16, 30 november en 14 december

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Prinsenhuis

Opgave en info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Gesprekskring 'Leven met verlies'

We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken: met die ontregelende ervaring iemand of meerdere mensen die je lief zijn te moeten loslaten aan de dood. De rouw doet intrede in je leven met alles wat daarin mee komt: het gemis van die unieke mens, vrienden die je niet meer kunnen volgen, eenzaamheid, een totaal ander leven moeten gaan leiden - en zo veel meer. Maar hoe daarmee om te gaan? Het kan zo goed doen om daar met anderen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt over door te praten.

Het hoeft zeker niet om een recente verlieservaring te gaan. Het kan zomaar zijn dat je een verlieservaring van veel langer geleden in jezelf meedraagt, maar je daar nog nooit goed over uitgesproken hebt. Kortom: je bent van harte welkom in deze kring. Graag jouw/uw opgave. Met minimaal vijf deelnemers gaan we van start en zoeken we gezamenlijk naar het beste moment om bij elkaar te komen.
Opgave en info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Kennismakingsavond nieuw-ingekeenen

Vanaf dit seizoen willen we er meer werk van gaan maken om persoonlijk in contact te komen met de mensen die van buiten onze stad in onze wijk zijn komen wonen. Geldt dat ook voor jou, voor u? Dan nodigen wij jou/u van harte uit voor een kennismaking met de Wester! Om elkaar en alles waar onze Westerkerkgemeente voor staat beter te leren kennen.

Graag uw/jouw opgave via: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Datum: 29 november

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Prinsenhuis, Prinsengracht 277b, aanbellen 'Grote Zaal'.

Opgave en info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Studentendiner +

Op initiatief van de studenten in onze kosterwoning is er vorig jaar het initiatief gestart om in de kerk een 'studentendiner+' te organiseren. Het bleek een schot in de roos. Samen eten is al mooi, om dat in de ambiance van de Westerkerk te doen is nog mooier. Maar de + zit hem in het doel: met elkaar in gesprek te gaan over een thema middels een gesproken column en een tafelstelling waarin 'de vragen van het leven' op tafel komen die uitnodigen tot verder gesprek met elkaar. We hebben verschillende avonden geprikt:

Data: dinsdag 12 september, woensdag 4 oktober, woensdag 1 november, vrijdag 8 december.

Tijd: ca. 18.30 uur

Locatie: Westerkerk

Opgave en info: Yvo Snoeker, 06-23854621 of ywesnoeker@gmail.com.

In gesprek over 'De namiddag van het Christendom' van Tomáš Halík

De bekende Tsjechische theoloog Tomáš Halík heeft een buitengewoon actueel, indringend, maar ook hoopvol boek geschreven over de ontwikkelingen van de religies in het algemeen en die van het in crisis verkerende Europese christendom in het bijzonder. Dit najaar lezen we in drie bijeenkomsten een aantal passages uit dit boek. Wie wil meedoen met deze gesprekken moet het boek lezen of gelezen hebben. Het is o.a. te verkrijgen in onze Westerkerkwinkel.

Data: woensdagen 20 september, 4 oktober, 18 oktober

Tijd: aansluitend bij de titel in de namiddag - 16.30 uur

Locatie: Prinsenhuis

Opgave en info: hkoetsveld@westerkerk.nl of tel. 020-8465644

Hervormen met Halik (zie ook hierboven)

Op de avond van dinsdag 31 oktober (Hervomingsdag!) zullen de inzichten van Tomáš Halík en wat in de gespreksronden over zijn boek 'De namiddag van het Christendom' aan de orde is gekomen, worden verwerkt in een 'aangeklede' lezing met gesprek, ontmoeting en muziek. Op deze betekenisvolle avond staat de vraag centraal: wat betekent 'hervorming' in deze tijd?

Het is een waardevol en eeuwenoud appel van het protestantisme dat voor de kerk hervorming altijd aan de orde is, zeker in een tijd waarin mensen de kerk de rug toe keren. De vragen horen gesteld te worden naar waar de Geest waait, waar het spoor van de liefde loopt in de gemeenschap die we met elkaar - allereerst - zijn als kerk.

Datum: dinsdag 31 oktober

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Westerkerk

Liefst opgave: info@westerkerk.nl

Braambosgebeden in de Advent 2023

Als de Adventstijd nadert, zien we hoopvol uit naar de Braambosgebeden in de Advent op vier vrijdagnamiddagen voorafgaand aan kerst. Wie weet, schuiven er bij tijd en wijle wat toeristen aan. Voor hen zijn teksten en liederen beschikbaar in het Engels. En dan klinken rond het Braambos goede woorden, steken we onze lichten aan, is er ruimte voor gebed en stilte en klinkt muziek die past bij de tijd van het jaar.

Data: vrijdag 1, 8, 15 en 22 december

Tijd: 17.00-17.30 uur (De kerk is open om 16.45 uur)

Voorgangers: Cristina Pumplun en Herman Koetsveld

Organist: Evan Bogerd

Morgengebed

Ook in dit nieuwe seizoen wordt elke werkdag in de Wester begonnen met een morgengebed. Het morgengebed is een oeroude vorm om de dag met een liturgisch verstillend moment te openen. De dagelijkse taken krijgen een diepere betekenis door de start met de verstillend van het gebed. De vorm sluit aan bij de getijdengebeden zoals die al eeuwenlang in de kloosters vorm krijgen: stilte, openingstekst, lofprijzing, psalmlezing en/of evangelielezing en natuurlijk krijgen de gebeden een plek. Het duurt ongeveer een kwartier. We zitten in een kring bij het 'Brandende Braambos'. Let op: i.v.m. de rust sluit de deur van de kerk om 9.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Data: vanaf woensdag 6 september maandag t/m vrijdag, uitgezonderd bijzondere (feest)dagen. Houd de website daarover in de gaten.

Tijd: 9.00 uur (De kerk is open om 8.45 uur)

Locatie: Westerkerk