

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 6e van de 40 dagen

Een grauwe droge bol was het
met liefde gegeven
met liefde ontvangen
maar toch was er
op het eerste gezicht
zo weinig hoopvols
in te ontdekken.
Vertrouwen was helemaal
teveel gevraagd
laat staan geloof.



Vergeeten en maar laten
leek de enige optie
want wegdoen
was er geen.

Aan zichzelf overgelaten
bleek er
diep in de grauweheid
leven te schuilen
dat zich niet meer verwacht
meldde in een groene kiem
Toch hoop
hooggehouden door liefde
les in vertrouwen
en, ja, geloof.

(Cristina Pumplun)