

Woorden voor de avond vanuit de Wester

2021

23 januari t/m 29 januari



Avondwoord vanuit de Wester

23 januari 2021

Beste mensen,

Vanavond gaat de avondklok in. Wie had gedacht dat ooit nog mee te gaan maken. Het leek ons een goed idee om de komende tijd een avondtekst te delen. Collega Cristina Pumplun en ik zelf zullen dat verzorgen en we zijn heel blij dat we ook van de teksten die Marinus van den Berg dagelijks schrijft mogen delen. De eerste tekst is van zijn hand. Als steuntje in de rug. En wie weet ook om zelf door te geven. Met een hartelijke groet,
Herman Koetsveld

Nu er een avondklok is

Sluit je niet op in de avond
Sluit je niet op in de nacht
Sluit je niet op in jezelf
Heer ontferm U
Blijf bij ons

Sluit je niet op in moedeloosheid
Sluit je niet op in uitzichtloosheid
Sluit je niet op onverschilligheid
Heer ontferm U
Blijf bij ons

Zo bidden wij voor onszelf
Zo bidden wij voor elkaar
Zo bidden wij in deze tijd
Heer ontferm u
Blijf bij ons

Verbind ons met Uw tijd
Bewaar ons in uw tijd
Wees een licht in ons huis.

(Marinus van den Berg)

Avondwoord vanuit de Wester

24 januari 2021

Zondagmiddag

Deze zondagmiddag
ik speel met de schoonheid
van het orgel in een verder
lege Westerkerk
het lied beademt mijn ziel
de weerklank omarmt

Op weg naar huis
het helikoptergeluid
en de politiemegafoon
verdrijft dat innerlijk horen
harde gezichten gespannen
om de confrontatie die gaande is
vanwege dat dubbelhartige
'kom koffiedrinken
op het Museumplein'

Het is inmiddels donker
de nacht vraagt om overgave
los te laten en opnieuw
de geest te ademen
van vertrouwen op een morgen
die alles en iedereen
goed zal zijn

(Herman Koetsveld)

Avondwoord vanuit de Wester

25 januari 2021

Zegen

'Goeds spreken'
is zegen
letterlijk

wat heilzaam is:
gezegd of gedaan, verbindt

tussen jou en mij,
mij en jou
moed geeft,

wij elkaar
tot zegen

(Cristina Pumplun)

Avondwoord vanuit de Wester

26 januari 2021

Het uitbotten is al begonnen

Het was na de middagklok in het park
de meeste bomen nog kaal
de treurwilgen krijgen al kleur
het treuren wordt bloeien

dichter bij een boom zag ik:
het uitbotten is al begonnen
sneeuwkllokjes in het park

ruim voor de avondklok thuis
dat uitbotten gaat door

de avond zal nacht worden
de nacht wint het niet van het uitbotten.

(Marinus van den Berg)

Avondwoord vanuit de Wester

27 januari 2021

Stel je voor

Stel je voor dat morgen
mag gaan gebeuren
wat vandaag gebeurde
een open-hart-ontmoeting
mensen die ons online
laten delen in hun
weergaloze muzikaliteit ¹
een trambestuurder die
lachend armzwaaiend
voorrang geeft
iemand die een bewogen
berichtje stuurt
en reageert op dat van eerder
een merel die zojuist
verwarrend vroegtijdig
zijn lied aanheft
en zo veel meer
dan is deze avond daar
toch minstens goed voor
om dat van vandaag te zien
om dat van morgen
te willen ontvangen
stel je voor

(Herman Koetsveld)

¹(zie: <https://www.youtube.com/watch?v=jNK9L5MMMIM>)

Avondwoord vanuit de Wester

28 januari 2021

Rekenles

Op de weekmarkt
daags na de spannende avond in West:
bont gelaarsde
fleurig gejjaste kinderen
voor de kramen
van slager, kaasboer, groenteman

Vijf ons
is vijfhonderd gram
is een pond

Spruitjes gaan daar méér in
dan sinaasappels -
pers of hand
maakt niet uit

Plak worst even zwaar als kaas?
Meten is weten

Van proeven
leer je meer:
leven

(Cristina Pumplun)

Avondwoord vanuit de Wester

29 januari 2021

Denken en kijken

Het is het naar beneden denken
Het is het naar beneden trekken
dat afbreekt

Het is het naar omhoog denken
Het is het naar boven denken
Dat opbouwt

Het is het denken dat kijkt
Niet omhoog
Niet naar beneden

Het is het denken dat aankijkt
De een de ander
De ander de een

Het is het kijken dat denkt
Jij ben van waarde
Ik ben van waarde

Het is dit kijken en denken
Dat stimuleert
Dat ons verbindt met morgen

(Marinus van den Berg)