

Woorden voor de dag vanuit de Wester

Advent 2020

14 december t/m 19 december



Woorden voor de dag vanuit de Wester

14 december 2020

Hoge verwachtingen

Ze kunnen tegenvallen
De hooggeplaatsten
De hooggestegenen
De zeer en hoogerwaardes
De excellenties
De hoog gesokkelden

Ze kunnen tegenvallen
De hooggeleerden en geletterden
De welbepaakten en veelgevraagden
De excellente scholen
De hoog aangeschrevenen
De hoog opgetilden

Ze kunnen tegenvallen
De koning, de premier, de voorzitters
De secretarissen generaals
De koninklijk geridderden
De hoog onderscheidenen
De gevierden en de bewonderden

Je kunt ook zelf tegenvallen
Je kunt zelfs jezelf tegenvallen
Je moet een toontje lager
Je moet terugkrabbelen
Je eigen verwachting deugt niet.

Tegen vallen kan een kans zijn
Je ziet jezelf opnieuw
Je leert nederigheid die niet vernedert
Je leert meer de ander zien die je optilt

Er knielen vreemde koningen in de modder
na een ongewisse reis een ster achterna
Ze zien een kind, een moeder, een vader
en wat beesten
Ze reizen anders naar huis.....

(Marinus van den Berg)

Woorden voor de dag vanuit de Wester

15 december 2020

Mee bewegen

In de loop van gisteren
kwamen de berichten
- gedoseerd gelekt om
dit slechte nieuws
alvast een beetje
te kunnen verteren –

de afgelopen weken
werkten we hard
aan creatieve plannen
voor de komende kerst
zo anders dan ooit
er moet opnieuw geschraapt
de berichten vallen mij
zwaar op de maag en ziel

iemand ziet en hoort dat
en zegt
in alle eenvoud
beweeg mee
wat nu niet kan
kan later misschien wel
beweeg mee
en open je voor
wat wel kan en gebeurt
nu en vandaag

Dit uitgesproken woord
voor deze Advent
het doet me goed
inderdaad in alle eenvoud
beweeg mee

(Herman Koetsveld)

Woorden voor de dag vanuit de Wester

16 december 2020

Wachten in wijsheid

Wachten in wijsheid en wijzer worden
Wachten in zachte wijsheid en zachter worden
Oog krijgen voor wijze mensen om ons heen
Oog krijgen voor wie waakzaam wachten

Wachten op wijsheid met de gave van onderscheid
Wachten met de gave van mildheid
Wachten met een groot hart in onzekerheid
Oog krijgen voor wie verwacht hopen te worden

Wachten in wijsheid elke dag maar weer
Wachten in wijsheid die deelt en geeft
Wachten in wijze zorgvuldigheid
Wachten in open bescheidenheid als Maria

Wachten in wijsheid en kwetsbaarheid
Wachten in de geest van de Wijze
Wachten om een ontvangende mens te worden
Wachten op het Licht dat naar ons komt zonder afstand.

(Herman Koetsveld)

Woorden voor de dag vanuit de Wester

17 december 2020

Eergisteren besloten we alle fysieke bijeenkomsten in de Westerkerk te schrappen om daarmee gehoor te geven aan de oproep in solidariteit met elkaar het virus eronder te krijgen. Een besluit met pijn in het hart. Djoeke Knotter, die onze kerk onlangs 'ontdekte' als plek van licht en inspiratie, stuurde als reactie onderstaande troostende tekst.

Een kaarsje voor de Wester

Ontsteek het Licht,
Dat bij jezelf
Van binnen woont,

Ontsteek het Licht
In je Hart,
En voel de Hoop,
Brandend, vol
Warmte en Kracht,

Hetzelfde Licht dat in de Wester
Aanwezig is,
Dat plaats biedt aan ons Amsterdammers,
Waarvandaan we dan ook zijn gekomen,

Laten we dat Licht aansteken
In onszelf, elke dag,
Laat de Warmte ervan
In onze Harten wonen,

En laten we het doorgeven,
Het Licht en die Verwondering,
Laten we in gedachten de Wester vullen
Met ons Licht,

Haar toren die over ons waakt
Bemoedigend naar ons knipoogt,
Ook al kunnen we haar nu
Met onze Levendigheid niet bewonen,

Laten we haar eren,
En haar in deze donkere tijden,
Vanuit onze harten
Vullen met Licht.

(Herman Koetsveld)

Woorden voor de dag vanuit de Wester

18 december 2020

Wachten op wie niemand verwacht

Wachten op wie niemand verwacht
Niet naar onze hand te zetten
Niet in onze beelden te vatten
Niet zoals het het beste uitkomt

Wachten waar niemand wacht
Waar de koude hand heerst
Waar de angst regeert
Waar het wantrouwen verkilt

Wachten op wie niemand verwacht
Een onnozele
Een spiegel aan de wand
Een die danst in een valse wereld

Wachten op wie niemand bezingt
die onbekende onder ons
die aanklopt aan onze deur
die aan tafel wil delen

(Marinus van den Berg)

Woorden voor de dag vanuit de Wester

19 december 2020

Vorbereiden

Gisteravond. Ik heb
het grote voorrecht
in onze Wester
mee te helpen bij de opnames
van de Cantatedienst
die op 2^e kerstdag wordt uitgezonden.
Wat een schoonheid
van de muziek en
wat een vreugde
bij de zangers en musici.

Alles staat voor mij
momenteel in het teken
van scripts, opnames, filmvieringen,
omdat dat niet anders kan dus.
Maar zo gezegd: dat is te weinig
te zuinig geformuleerd.

Beter gezegd, lichter ook:
omdat het zo'n kans is
om het verhaal van
de liefde van de Eeuwige
die ons tegemoet komt in zijn Kind
opnieuw te delen
anders dan gewoonlijk.
Zo dus.

Ik draai aan de lens van m'n camera
en besef dat deze kleine beweging
nu deel wordt van iets groots:
dit Verhaal gaat doorverteld worden
en gehoord worden –
ontvangen via
laptop, computer,
tablet, mobiel
hoe dan ook.

De Geest werfelt digitaal
eveneens.

(Herman Koetsveld)