

# Woorden voor de dag vanuit de Wester

## Advent 2020

**30 november t/m 5 december**



## Woorden voor de dag vanuit de Wester

30 november 2020

### Zeven poorten van verwachting

Er is geen leven denkbaar zonder wachten. Wie in verwachting hoopt te raken maar niet in verwachting raakt, weet van de spanning die wachten in zich draagt. In verwachting zijn kan een blijde en tegelijk een spannende, enerverende tijd zijn. Wie voor een onderzoek door een arts is doorgestuurd kent de spanning van voor het onderzoek en het wachten op de uitslag. Wie examen heeft gedaan wacht met spanning op het verlossende telefoontje, maar kent misschien ook het onverwachte slechte nieuws dat tot omdenken noodzaakt. Verwachting, angst en teleurstelling kunnen buren zijn. Anne Frank heeft in Amsterdam de klokken van de Wester horen luiden met de aanhoudende angst voor die klop van het verraad aan haar deur. Een wereld van verwachting kan instorten en teleurstelling verwijst naar teloor gaan. Verwachting kan teloor gaan. Kan verloren gaan en is er dan een hervinden? Wat betekent verwachting voor mensen in wankele bootjes op een ruwe zee? De vraag stellen is niet zo moeilijk, maar in het ruim van zo een bootje zitten.....Wachten in de super in coronatijd kan irriteren, maar het is appels met peren vergelijken als je het op een lijn zet met wachten in een asielzoekerscentrum. Er is gradatieverschil. Er is geen leven zonder wens en wensdenken. Er komt een vaccin. We worden gerustgesteld maar er blijft een onvrede. Zal dat afdoende zijn? Zal dat de oplossing zijn? Maar ook verlossing bieden...? Ik las ergens: "God is niet meer waar we missen hem". Is hij dan een man met een hoofdletter? Misschien wel een Maria onverwacht in verwachting wat weer anders is dan zwanger zijn..... Ik hoorde van jonge ouders en hun kind was anders. Een complexe hartoperatie volgde. Ik volgde mijn broer die zijn verwachting op herstel verloor, Ik ontmoette een vader die zijn enige kind binnen een dag zag sterven Ik hoorde van grootouders die niet hun kleinkind kunnen vasthouden Ik hoorde van eenzaamheid in tijden van ziekte en verlies Ik hoorde overal over afstand zoekend naar nabijheid Ik ontmoette een kanjer in bevestiging die beperkt zou zijn Gaat leven over nabijheid verwachten? Al die verhalen deden mee tijdens het schrijven van deze Zeven poorten van verwachting.....

*(Marinus van den Berg)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

*1 december 2020*

### Engel

Gisteravond een kring mensen  
nou ja eigenlijk drie rijtjes  
acht gezichten  
op het beeldscherm  
te spreken over Advent  
over wat te verwachten  
over wat komt  
wellicht of zoveel zeker  
Wat of wie voedt  
inspireert onderweg  
is de vraag  
Het komt op mensen  
die iets zeggen zo maar  
terloops of gericht  
dat de blikrichting  
doet zwenken  
soms ingrijpend diep  
Engelen zeg ik  
met hun boodschap  
zo hoopgevend  
zo je liefde zoekend  
Op het beeldscherm  
knikken zeven gezichten  
Advent en engelen  
die horen bij elkaar  
als hemel en aarde

*(Herman Koetsveld)*

## **Woorden voor de dag vanuit de Wester**

2 december 2020

### **Wachten in wijsheid**

Wachten in wijsheid en wijzer worden  
Wachten in zachte wijsheid en zachter worden  
Oog krijgen voor wijze mensen om ons heen  
Oog krijgen voor wie waakzaam wachten

Wachten op wijsheid met de gave van onderscheid  
Wachten met de gave van mildheid  
Wachten met een groot hart in onzekerheid  
Oog krijgen voor wie verwacht hopen te worden

Wachten in wijsheid elke dag maar weer  
Wachten in wijsheid die deelt en geeft  
Wachten in wijze zorgvuldigheid  
Wachten in open bescheidenheid als Maria

Wachten in wijsheid en kwetsbaarheid  
Wachten in de geest van de Wijze  
Wachten om een ontvangende mens te worden  
Wachten op het Licht dat naar ons komt zonder afstand

*(Marinus van den Berg)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

3 december 2020

### Een betekenisvolle ontmoeting

Gistermiddag had ik het voorrecht  
uitgebreid te spreken  
met een van de kunstenaars  
van de expositie Nieuwe Aarde  
momenteel in de Wester te zien  
Het ging over 'wie ben ik?'  
identiteit grond onder de voeten  
essentie ziel kloppend hart  
alles doorlevende energie  
Geest van opademen  
en innerlijk weten gaandeweg  
daar vandaan  
en daar naar toe  
allen en alles verbonden  
We menen waar te nemen  
zo samen zoekend delend  
de kentering beweging verandering  
weg naar binnen diepste  
connectie met grens van weten  
en toch vertrouwen  
op die Begin en Einde is  
van alles en iedereen  
in zo'n gesprek is het  
misschien even maar toch  
alle contrast ten spijt  
wel voluit Advent

*(Herman Koetsveld)*

## **Woorden voor de dag vanuit de Wester**

4 december 2020

### **Wachten op de morgen**

Wachten voor het ochtendlicht  
Wachten in de nacht  
Wachten in onrust  
Wachten met wie wachten

Wachten voor het ochtendlicht  
Wachten in onzekere tijden  
Wachten bij het onplanbare  
Wachten in onmacht

Wachten voor het ochtendlicht  
Wachten op een betrouwbare gids  
Wachten op stille vredegevende stem  
Wachten op een kompas uit de moerastijd

Wachten voor het ochtendlicht  
Wachten in de schaduw van wat eindigt  
Wachten op liefde die zal optillen  
Wachten op Liefde die er al is in de nacht.

*(Marinus van den Berg)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

5 december 2020

In 2009 ondertekenden 40 predikanten en kerkelijk werkers in Twente het 'Manifest van Advent' als reactie op de verharding van het maatschappelijk debat. De tekst is actueler dan ooit. Hieronder de laatste 4 statements.

### Tijd van licht en verbondenheid

#### **7. Advent is de tijd van uitzien naar het licht dat komende is in onze wereld.**

Wij geloven dat wij op weg zijn naar een toekomst van vrede en licht voor alle mensen en alle volken. Dit visioen van vrede vraagt ons vertrouwen.

Daarom verwerpen wij de toon van brute belediging, hatelijke hoon en aanzwellende zwartmakerij van mensen en bevolkingsgroepen vanwege hun geloof of levensovertuiging die het onderlinge vertrouwen teniet doet, de vervreemding voedt en de angst voor de ander bespeelt.

#### **8. Advent is de tijd van het verlangen naar God.**

Wij geloven dat God zich heeft bekendgemaakt in de weg van Jezus van Nazareth; in hem herkennen wij zijn liefdevolle barmhartigheid. In zijn onvoorwaardelijke liefde voor elke individuele mens schept hij ruimte voor heling van wat gebroken is, voor vergeving waar de een de ander te kort doet, voor verzoening waar relaties dreigen dood te lopen.

Daarom verwerpen wij elk geluid dat mensen niet aanspreekt op de eigen individualiteit en verantwoordelijkheid, maar hen stigmatiseert met een uiterst negatieve groepsduiding die hen berooft van een naam en een gezicht, ten diepste dus van hun mens-zijn.

#### **9. Advent is de tijd van de hemelse boodschap van vrede voor heel deze wereld.**

Wij geloven dat de boodschap van de vrede een universele boodschap en opdracht tegelijk is die alle mensen aangaat. Daarom is het onze heilige opdracht met alle mensen het gesprek te zoeken, de ontmoeting te stimuleren, bondgenootschappen te sluiten en de verbondenheid te

beleven met het oog op die 'morgen van vrede' voor iedereen. De weg daar naartoe is er een van vallen en opstaan, zo leert het evangelie ons. Daarom verwerpen wij alle pogingen - al dan niet politiek getoonzet - om nieuwe muren tussen mensen en bevolkingsgroepen te bouwen met als bouwmaterialen het fundament van de angst, de stenen van de vooroordelen en het cement van de grofheid.

## **10. Advent is de tijd van de omkeer van het duister naar het licht.**

Wij geloven dat de levendmakende Geest - juist als het donker is en er geen zicht lijkt te zijn op een nieuwe toekomst - alle mensen naar voren roept naar die toekomst van licht en vrede, als God - uiteindelijk - zal zijn: Alles in allen.