

Woorden uit de Wester 2020

Tekst onlinedienst

10 mei

Woorden voor de dag

9 t/m 14 mei



Tekst onlinedienst vanuit de Westerkerk
op 10 mei 2020
Dr. Cristina Pumplun

Lezing: Deuteronomium 6: 20-24

Wanneer uw kinderen u later vragen:

'Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels, die de Heer, onze God, u heeft voorgehouden?' Geef dan dit antwoord:

'Wij waren in Egypte slaven van de farao,

maar met sterke hand heeft de Heer ons uit Egypte bevrijd.

Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof.

Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd.

Daarom gebod de Heer, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen.

Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan.

Overdenking

Bevrijding, vrijheid: het is in deze dagen een wat dubbel begrip. Ja, we hebben 75 jaar bevrijding – vrijheid – gevierd en we hebben, zoals de afgelopen 74 jaar, herdacht. Maar tegelijkertijd hebben we dat gedaan op een manier, die we in de afgelopen 74 jaar niet voor mogelijk hadden gehouden: geen samenzijn bij de vele plaatsen van herdenken, geen gezamenlijk feest van de vrijheid. Vrijheid lijkt haaks te staan op de manier waarop wij nu al twee maanden leven: grotendeels binnenshuis en gereguleerd door regels, die ons gewone doen en laten inperken.

En toch beleefden velen dit jaar het herdenken en het vieren van de vrijheid op een manier als nooit tevoren: afzonderlijk in huiskamers, ver van elkaar, maar op de ene of andere manier nauw met elkaar verbonden. Zoals mensen in de afgelopen weken – ook al zijn de vanzelfsprekende mogelijkheden elkaar te ontmoeten ons ontnomen – ongekend creatief blijken te zijn, op alternatieve manieren elkaar op te zoeken en elkaar te vinden, onstuitbaar in de drang om elkaar te laten weten: ik denk aan jou, ik vergeet je niet. Tot het inhuren van hoogwerkers aan toe voor een kort moment van ontmoeting, doorbreken van isolatie, een moment – hoe kort ook – van vrijheid.

Zou het kunnen zijn, dat juist alle tekenen, alle acties, alle gebaren van betrokkenheid, trouw, vriendschap en liefde: dat dat vrijheid schept? Dat vrijheid daar begint, waar van je gehouden wordt? Dat vrijheid ten diepste liefde is, geliefd te zijn zoals je bent? Dat liefde bevrijding brengt?

'Wij waren slaven in Egypte, maar met sterke hand heeft de Eeuwige ons bevrijd!' Zo klinken eeuwenoude Bijbelse woorden op deze zondag na Bevrijdingsdag. Woorden, die als een refrein terugkeren op heel veel plaatsen in de bijbel, en die steeds refereren aan wat was -een geboeid en uitgebuit bestaan - en wat gebeurde: bevrijding door een kracht, die sterker is dan haat en uitbuiting en uitsluiting, Gods liefde voor mensen, Gods bevrijdende kracht, die ruimte geeft aan mensen om te leven, zoals hun leven bedoeld is. Woorden ook, die duidelijk maken, wat het betekent, dat niet ieder voor zich, maar mensen met elkáár bevrijd worden, vrij zijn. Dat Gods vrijheid voor alle mensen geldt, dat Hij daartoe zijn wetten en geboden aan mensen voorhoudt: wetten en geboden, die niet inperkend zijn bedoeld, maar die er zijn ten dienste van de vrijheid van ieder mens: als bescherming. Vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Houd je zelf 1,5 meter afstand, om een ander de ruimte te geven, die nu in deze tijd bescherming betekent?

Vrijheid is – net als liefde – een werkwoord. En vrijheid is - net als liefde - iets, wat in relatie tot de ander pas goed tot zijn recht komt: in relatie tot God en in relatie tot een ander mens. Vrijheid is - ten diepste - ervoor waken, dat hij of zij, jij en ik mag en kan zijn, wie wij ten diepste zijn. De ultieme vrijheid is: dat we elkaar erkennen en herkennen als mensen: geschapen naar Gods beeld en dat we elkaar het leven gunnen, de liefde én de vrijheid.

Woorden voor de dag vanuit de Wester

9 mei 2020

Beweging

De krant van gisteren:
'De coronacrisis leidt
bij veel mensen
tot een verslechterde
geestelijke gezondheid'.
Wie ervaart niet
wat deze tijden doen
ook innerlijk dus

In 'crisis' zit iets
van scheiden of onderscheiden.
dat gebeurt nu
pijnlijk onvermijdelijk
maar ook

De onzekerheid doet zoeken
naar grond onder de voeten.

Op jezelf teruggeworpen worden
doet zoeken naar solidariteit

Schaarste doet zoeken
naar eerlijk delen

Wankelen doet zoeken
naar wil je mij steunen

Wat dood loopt doet zoeken
naar wat toekomst biedt

Angst doet zoeken
naar vertrouwen

(Herman Koetsveld)

Woorden voor de dag vanuit de Wester

11 mei 2020

Alles is lucht

Geef mij lucht
lucht doet er toe

Geef mij schone lucht
schone lucht geeft adem

Geef mij zuivere lucht
vrij van stikstof

Geef elkaar lucht
laat elkaar niet stikken

Ga zuiver met elkaar om
geef elkaar lucht

Wat schijn is
doet er niet toe

Wat adem geeft
brengt levensruimte

Let op wat er toe doet
Zie wat er niet toedoet.

*(Marinus van den Berg - geïnspireerd op Prediker:
'Alles is lucht')*

Woorden voor de dag vanuit de Wester

12 mei 2020

Wachttijd

De vroege morgenzon
doet de lege kerk
vol oplichten
de rijen stoelen
zijn herschikt uiteen
geboden afstand
zij wachten
zij wachten
anders dan ik
met veel geduld
om mensen
te mogen dragen
die willen opvangen
als nieuw willen horen
met anderen te delen
van die hen draagt
en zo nabij komt
en al nabij is
tot op het hart

(Herman Koetsveld)



Woorden voor de dag vanuit de Wester

13 mei 2020

Schreeuwend bidden

Waarom huilen we niet? (*Herman Koetsveld en Tim Vreugdenhil in Het Parool*)

Er sterven meer mensen dan normaal.

Niet allen zijn de dagen zat.

Er blijven mensen achter glas achter met een groot gemis.

Er wankelen steeds meer kleine bedrijven.

Ze werden met trots en doorzetten opgebouwd.

Er verliezen steeds meer mensen hun baan.

Er is een toename aan huiselijk geweld.

Waarom huilen we niet?

Waarom bidden we niet?

Bidden is ten hemelschreiendschreeuwen.

Het is het schreeuwen van mensen die pijn lijden.

Dat is joodse wijsheid.

Wij gaan applaudisseren voor helden.

Doe normaal zeggen de helden.

Applaudisseren is niet duur.

Wij vragen steun aan en wachten.

Wij lijden in stilte en houden soms enkele minuten stilte.

Schreeuwen doen we in stadions waar dat mag.

Schreeuwen in de kerken of op de pleinen

omdat zoveel mensen in de wereld lijden

...en daarna een collecte voor.....

Dat gebed zouden we dan kunnen bidden met Allerzielen:

een nationale gedenkdag voor alle overledenen en alle "ontslagenen

van de arbeidsmarkt" met een live-orgel concert vanuit de Wester in

Amsterdam en de Sint Servaas in Maastricht en het carillon van de

Martini in Groningen en het orgel van de Jacobskerk in Winterswijk en

wie zich maar wil aansluiten.

(Marinus van den Berg)

Woorden voor de dag vanuit de Wester

14 mei 2020

Licht

Deze tekst vol beweging
is van de Tilburgse kunstenaar Ron
van der Ven.

Hij maakte het voor een kerk-kunst-
project

'Feest van de Geest'.

Het is een belangrijk symbool voor
mij geworden.

Elke dag kijk ik er naar.

Het spreekt mij aan met:

'Er is geen licht dan waar Gij zijt'

(uit: *Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk*,
680: 3)

(Herman Koetsveld)



WESTERKERK
AMSTERDAM

Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam - Tel: 020 624 77 66
info@westerkerk.nl - www.westerkerk.nl - Rabobank: NL47 RABO 0109 2797 00