

# Woorden uit de Wester 2020

**Tekst onlinedienst**

19 april

**Woorden voor de dag**

18 t/m 23 april



**Tekst onlinedienst vanuit de Westerkerk**  
**op 19 april 2020**  
*Dr. Cristina Pumplun*

*Welkom*

Welkom bij de Wester. Wat fijn dat u er bent! Al kunnen we u helaas niet binnen welkom heten: ín de Wester. Dichte deuren op de eerste zondag na Pasen: het is op een wonderlijke manier toepasselijk. Want deze zondag na Pasen wordt ook wel 'beloken Pasen' genoemd: Pasen met de 'luiken dicht'. Dat heeft te maken met het Bijbelverhaal dat op deze zondag in de kerkdienst gelezen wordt. Laten we ernaar gaan luisteren.

*Lezing: Johannes 20: 19-22*

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen van Jezus bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Judeeërs. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.'

*Overdenking*

Achter gesloten deuren zijn ze bij elkaar: de leerlingen van Jezus. Een stel angstige, geschrokken, verdrietige mensen. Het is de avond van de derde dag, nadat hun vriend en leermeester Jezus - na zijn ter dood veroordeling - gestorven is aan het kruis. Hij is dood en hun dromen liggen in duigen. Al hun hoop op een bevrijd leven - leven dat ten diepste Leven is: het is allemaal voor niets geweest! En wie weet? Op de veroordeling van Jezus, als oproerkraaijer en subversief persoon, op zijn dood zullen er vast meer volgen. Represailles op de hele groep! De deuren dicht dan maar. Met de angst in hun lijf zitten ze opgesloten: letterlijk en figuurlijk achter gesloten deuren.

Misschien hebben we dit nooit concreter voor ons kunnen zien dan nu. Misschien raken die dichte deuren ons wel meer dan ooit eerder in een Paastijd. Het is zo herkenbaar: wie in een verzorgings- of verpleeghuis woont, wie ziek is, kwetsbaar, thuis, zit opgesloten achter de deur. En ook al kom je wel buiten: steeds zijn daar die regels. De confrontatie met dat absurde bestaan, waar we in terecht zijn gekomen.

En binnen gezeten - en ook van binnen - is er de angst. Om wie ons lief zijn: ouderen, zieken, dierbaren op de IC. Een partner, een ouder, een kind met een vitaal beroep: gaat dat wel goed? En angst om onszelf. Je durft de deur niet meer uit, gezond als je bent, want stel? En hoe moet het straks verder? Met de zaak? Met je baan? De huur of hypotheek?

Maar dan! Dan klinkt er een stem: "Vrede zij met jou!" Een stem breekt in: in de stilte, de beklemming achter de gesloten deuren, Zomaar een groet: "Goede morgen, hoe gaat het?" Een groet, die je aan het licht, de openheid, het leven terug geeft. Boven de ademloosheid van de angst uit, voel je opeens de wind; door het raam misschien, dat op een kier staat? Het is alsof je ineens losgetrokken wordt uit dat gevoel, vast te zitten. De angst lijkt haar grip te verliezen. Er komt iets sterkers voor in de plaats. Je wordt in beweging gezet: opstaan!

Wat is dat voor kracht, die door ramen en deuren heen breekt? Dat zou wel eens liefde kunnen zijn: Gods liefde, die ruimte inneemt in een gesloten kamer en nieuwe kracht geeft om te leven!  
"Ik ben niet gelovig, hoor, maar het verhaal van hoop - daar ga ik voor", hoor ik een verpleegkundige zeggen in het dagelijkse tv-programma "Frontberichten". Hoop: de moed om op te staan en door te gaan.  
Liefde: in een groet, een zwaai, een lied door het open raam of een zorgzaam gebaar van de verpleegkundige, toegewijd, liefdevol.

Muziek in kerken, concertzalen, huiskamers opgenomen en troostvolle woorden: "Geef mij maar je angst, ik geef je er hoop voor terug."  
En Kerkklokken, die al wekenlang geluid worden op woensdagavond om hoop en troost. "Daarvoor", zo schreef iemand mij, "zet ik mijn ramen open".

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

*18 april 2020*

### **Een andere verjaardag**

Elke verjaardag is anders  
Elk jaar om te vieren

Soms is een verjaardag  
Meer dan gewoon anders

Onverwacht kan het stiller zijn  
Stiller dan gewend

Onverwacht kan een verjaardag vragen  
haar extra te vieren

Niet op afstand maar wel met ruimte  
voor velen zonder lege stoelen

Onverwacht kan een verjaardag vragen  
om extra ruimte met extra stoelen

Elke verjaardag is anders  
maar dit jaar wel heel anders

Vanaf afstand zijn de wensen  
dit jaar voor jou en die bij jou horen extra van harte.

*(Marinus van den Berg  
Nu ook een verjaardag zo anders kan zijn)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

20 april 2020

### Groter dan wijzelf

Is de coronacrisis de gamechanger?  
vergeef me dit taalgebruik  
ik citeer slechts  
de vraag is  
of we als mensheid  
jij en ik dus ook  
zo gaan leven  
dat de aarde mooier  
schoner eerlijker veiliger  
vredevoller zal worden

de vraag naar de ommekeer dus  
van doodlopend  
naar toekomst ontvouwend

gisteren in Buitenhof zegt  
acteur en voormalig  
Dichter des Vaderlands  
Ramsey Nasr dit  
wat we nu weer  
nodig hebben  
is het geloof in  
dat wat groter is dan wijzelf

dat is een zin die  
opgewekt moet worden  
in onze ziel  
geloof in dat wat  
groter is dan wijzelf

en dat dan alles afhangt  
van het antwoord  
alles



*(Herman Koetsveld)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

*21 april 2020*

### **Mondjesmaat**

Is het wijs en menslievend  
toch maar de bronzen deuren  
mondjesmaat te ontgrendelen

Voor wie dag en nacht huilen  
niet verstaan  
honger naar contact

Is het wijs en menslievend  
illegaal te legaliseren  
wat al gebeurt

Mondjesmaat toelaten  
opdat geen mensen versterven  
aan huidhonger  
Geen algemene maatregel  
maar afspreken op maat.



*(Marinus van den Berg)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

22 april 2020

### Detail

Vanmiddag met 'de crew'  
nemen we de filmviering  
voor komende zondag op  
oude woorden die  
klinken gaan  
in een zo verwarrend nu

over 'werpt het net uit  
in de delen rechts van de boot  
en ge zult vinden'

over een andere boeg gooien  
hoe actueel dacht ik

klein detail  
je zou er zo  
aan voorbij gaan  
die rechterkant is  
in de Schriften  
altijd de kant van God  
de kant van recht  
vrede liefde delen  
dragen opstaan leven  
wat ik zeg  
hoe actueel



*(Herman Koetsveld)*

## Woorden voor de dag vanuit de Wester

*23 april 2020*

### Toch anders

Als je ouders een dagtaak worden  
Als je lief je leed wordt  
Als je oud worden een dagtaak is  
Als je alleen nog maar moe blijft  
Als je alsmaar achter je raam zit

En er klopt toch iemand op je raam  
Er zwaait iemand in het voorbijgaan  
Er doet iemand boodschappen voor jou  
Er valt een kaart in je brievenbus  
Er is een teken van niet vergeten worden

Als er kleine goedheid is  
Als er iemand bloemen brengt  
Dan wordt je dag toch anders.

*(Marinus van den Berg)*

**WESTERKERK**  
AMSTERDAM