

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd 2020

Dag 34 t/m 40



Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 34^e van de 40 dagen, zaterdag 4 april

Komende zondag is de zesde zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag. Het is de dubbelzinnige opmaat van de Stille Week. Hieronder het zesde couplet van het veertigdagenlied met het keervers dat voor de vieringen in de Westerkerk was geschreven. Bij het schrijven wist ik niet van de actualiteit van 'Een week van donker dreigen'.

Bij Matteüs 21:1-11 - Palmzondag

'Hosanna, allerhoogste vorst',
geen mens kan nu meer zwijgen.
Er wordt gezwaaid, er wordt gehost:
'Wij zullen vrede krijgen'.
Maar Jezus huilt over de stad
die zoveel angst en haat omvat.
Een week van donker dreigen.

Dit woord verstaan: achter Hem aan
die veertig lange dagen
daarin te worden aangedaan
de leegte te verdragen;
om gaandeweg door hoop en vrees
geloof in liefde 't allermeest
zijn weg te willen wagen.

(Herman Koetsveld)



Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 36^e van de 40 dagen, maandag 6 april

GOEDE WEEK

Niet het lijden is goed
Niet het lijden is Uw wil
Niet het lijden is van U

Niet al dat lijden ongerijmd
razend om zich heen grijpend
Zonder aanzien des persoons
angstaanjagende ziektes en geweld

Niet al dat lijden aangedaan
Mensen die elkaar verpesten
Mensen die elkaar neerdrukken
Mensen die elkaar laten stikken

Maar allen die de lijdenden bijstaan
Allen die niet roepen straf en eigen schuld
Allen die tenten van hulp opzetten
Allen die onrecht aanklagen

Al de mensen al of niet in Uw Naam
Mensen die doen wat ze kunnen
Mensen die omzien naar elkaar
Zij laten deze week tot Goede Week worden.

(Marinus van den Berg)

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 37^e van de 40 dagen, dinsdag 7 april

Een morgengebed in de tijd voor Pasen

Gij raakt ons aan met uw licht
en doet ons opstaan een nieuwe dag tegemoet
Gij raakt ons aan met uw liefde
en geeft ons de motivatie om te doen wat we te doen hebben
Gij raakt ons aan met uw Geest
en geeft ons de inspiratie het kwade te weerstaan en het goede te
zoeken
Gij raakt ons aan met uw nabijheid
en wordt daarmee het dragende geheim van iedere ontmoeting
Gij die hoort en ziet en weet
ga met een ieder van ons mee,
als de schaduw aan onze rechterhand.

(Herman Koetsveld)



Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 38^e van de 40 dagen, woensdag 8 april

Geluk

Je bent een gelukkig mens
als je ook nu oog hebt voor
wie het ongeluk treft

je bent een gelukkig mens
als je ook ziet hoe bot
zacht aan het worden is

Je bent een gelukkig mens
als je ook in de nacht
verlangen naar licht ervaart

Je bent een gelukkig mens
als je ook nu opvangt
wie omvalt

Je bent een gelukkig mens
als in deze tijd je hart zich niet sluit
voor wie verhardt

Je bent een gelukkig mens
als bij alle onrust en onvrede
nu vertrouwen je weg blijft.

(Marinus van den Berg)

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Op de 39^e van de 40 dagen, donderdag 9 april

Witte Donderdag

Overal ter wereld
op deze avond
mensen rond een tafel
die brood breken en delen
normaal gesproken dan
met de vraag van een kind
'waarom is deze avond
anders dan alle andere avonden?'
en dan wordt het verhaal verteld
van bevrijding van alles
wat mensen klein
en gevangen houdt

maar vanavond niet

want deze tijd is anders
dan alle andere tijden
die we normaal vonden
misschien is dat nu
de goede vraag
waarom is deze tijd
anders dan alle andere tijden.
en dat er dan opnieuw
een verhaal verteld wordt
van bevrijding
en zorgzaamheid
voor alles en iedereen
en elkaar zien
en dragen en delen
van een nieuwe tijd dus
die komt
en al is begonnen
vandaag



(Herman Koetsveld)

Woorden uit de Wester in de Veertigdagentijd

Goede Vrijdag

Gisteren was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd opgehangen door de nazi's vanwege zijn verzet tegen Hitler. Het thema van deze dag, Goede Vrijdag, verwoord in een gedicht van zijn hand, geschreven vanuit de dodencel.

Christen en heiden

Mensen gaan naar God in hun nood,
smeken om hulp, vragen om brood en geluk,
verlossing van ziekte, schuld en de dood.
Zo doen ze allen, christen of heiden.

Mensen gaan naar God in zijn nood,
vinden hem dakloos, verarmd en veracht,
verzwolgen door zonde, zwakte en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.

Naar alle mensen gaat God in hun nood,
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de dood aan het kruis
en beiden vergeeft hij.



(Dietrich Bonhoeffer, juli 1944)

WESTERKERK

AMSTERDAM