



Aan al onze gemeenteleden van de  
Westerkerk

Geacht gemeentelid,

Een half jaar geleden was het Advent, tijd van verwachting en uitzien naar de komst en de overwinning van het Licht in Christus. Tegelijkertijd moesten we ons op dat moment instellen op nieuwe sterk beperkende maatregelen vanwege de 2e golf coronabesmettingen die er aan zat te komen. En nu gaan we aan op Pinksteren, het feest van de Geest. Het is voorjaar en we zien de versoepelingen aankomen waar iedereen zo naar uitgekeken heeft. Beter gezegd: we verlangen zo naar de terugkeer van het 'gewone leven' waarin we ons weer vrij zullen kunnen bewegen.

Ook als Westerkerkgemeente kunnen we nu weer naar voren gaan kijken. We zullen steeds meer mensen mogen gaan verwelkomen in de zondagse diensten. En het moment komt dichterbij dat we gewoon zonder opgave vooraf de kerk kunnen binnenkomen en dat we weer met elkaar zullen mogen zingen. Wanneer dat zal zijn, dat weten we nu nog niet precies. Intussen merken we wel dat veel mensen terughoudend zijn om middels een opgave de diensten fysiek mee te maken. Velen – en daar zijn we natuurlijk blij mee – zijn wel via de livestreams verbonden! Nu wordt het stapsgewijs mogelijk om ook weer echt 'live' in onze prachtige Wester bij elkaar te komen.

Het komende Pinksterfeest is een mooi moment zo'n stap te maken. We gaan van dertig naar vijftig kerkbezoekers. Als het een beetje kan qua weer willen we vanaf die zondag het samen koffiedrinken met alles wat daarbij hoort aan ontmoetingen weer mogelijk maken. Dat doen we dan buiten, op de Westermarkt. En gaandeweg zullen steeds meer mensen welkom zijn in de kerk en als het meezit kan dat dan snel gaan.

We hebben een periode achter de rug die op deze manier nooit eerder in de (kerk)geschiedenis is voorgekomen. Het is zo mooi om te ervaren hoeveel mensen juist door het gemis er meer dan ooit naar uitkijken de liturgie te vieren en God en elkaar daarin te mogen ontmoeten. Maar ook om in bestaande en wellicht ook nieuwe groepen en activiteiten te delen van wat ons ten diepste beweegt en inspireert. Het Pinksterfeest is daar volop de verbeelding van. En dus is dit ook een prachtig moment om te omarmen en ons open te stellen voor wat weer aan beweging in onszelf en met elkaar komen kan. Het is bijzonder fijn dat we weer aan een programma voor het nieuwe seizoen kunnen gaan werken. Ideeën? Wensen? Ik hoor het graag!

Kortom: ik wil u/jou van harte uitnodigen om mee te doen in die alles doortrekkende, creatieve en zo verbindende beweging van het Feest van de Geest. Ik wens u/jou van harte de vreugdevolle ervaring van deze Pinkster-inspiratie toe.

Mede namens de staf en kerkenraad,  
ds. Herman Koetsveld

telefoon: 020 - 846 56 44  
email: [hkoetsveld@westerkerk.nl](mailto:hkoetsveld@westerkerk.nl)

